

HISTORISCHE GESLACHTEN



HET VOLLEDIGE WAPEN
VAN MAURITS,
PRINS VAN ORANJE

TEKENINGEN EN BESCHRIJVINGEN VAN S.G. LAARS.

Historische Geslachten. — Tijdperk van Prins Maurits.

In de voorgaande inleiding, voorafgaande aan de eerste serie „Historische geslachtswapens” van personen uit het tijdperk van Prins Willem I, waren we door ruimtegebrek genoodzaakt, de gebruikelijke opsomming der biografische en functioneële bijzonderheden betreffende den „Vader des Vaderlands” achterwege te laten. Volledigheidshalve laten we ze alsnog volgen.

Willem I, Prins van Oranje, Graaf van Nassau, Catzenelnbogen, Vianden, Dietz, Buren, Lingen en Leerdam, Markgraaf van Vere, Vlissingen en Bergen op Zoom, Baron van Breda, IJsselstein, Diest, Cuyck enz. werd den 14en April 1533 op Dillenburg geboren als oudste zoon van Wilhelm, Graaf van Nassau-Dillenburg en Juliana, Gravin van Stolberg—Wernigerode (no. 1). Hij stierf door moordenaarshand (no. 153) te Delft, den 10en Juli 1584. Op zijn voorvaderlijk slot genoot hij een degelijke protestantsche opvoeding, tot hij in 1544, van zijn neef René van Chalon, het Prinsdom Oranje en de andere bezittingen van diens tak van het geslacht Nassau in de Nederlanden, Bourgondië en Frankrijk erfde. Keizer Karel V stelde n.l. als voorwaarde voor zijn opvolging als Prins van Oranje enz., dat hij naar de Nederlanden zou worden gebracht, teneinde daar onder toezicht van de Landvoogdes Maria van Hongarije, in het Roomsche geloof en tot Nederlandsch edelman te worden opgevoed. Onder Margaretha van Parma werd hij met het stadhouderschap in Bourgondië, Holland, Zeeland en Utrecht belast, terwijl Koning Philips II hem zitting gaf in den Raad van State en hem de orde van het Gulden Vlies verleende.

„Prince Mouringh”, zoon van Willem I en diens tweede vrouw Anna van Saksen (no. 3), werd evenals zijn vader, binnen de grijze muren van Dillenburg geboren, op den 14en November 1567 en overleed te 's-Gravenhage, 23 April 1625.

Na den dood van zijn vader werd hij tot Voorzitter van den Raad van State benoemd. Zijn vaders souvereiniteit over Holland en Zeeland werd evenwel niet op hem overgedragen, maar in 1585 werd hij slechts Gouverneur, Kapitein- en Admiraal-Generaal van Holland, Zeeland en West-Friesland. Bij den dood van Graaf Adolf van Nieuwenaar (no. 147) in 1589 werd hij ook Gouverneur en Kapitein-Generaal van Gelderland, Utrecht en Overijsel en na het overlijden van Graaf Willem Lodewijk van Nassau (no. 226) tevens Stadhouder van Groningen en Drente.

Zijn wapen bestond uit dezelfde onderdeelen als dat van zijn vader, maar de rangschikking dier onderdeelen was gansch anders. Het was een gevierendeeld schild, met in 1 en 4 de blazoenen van Nassau-Catzenelnbogen-Vianden-Dietz en in 2 en 3 die van Oranje-Chalon-Genève. Als hartschild voerde hij het wapen van Saksen, het stamwapen zijner moeder.

Gravin Walburg, uit het Huis Nieuwenaar, schonk hem in 1594 het Graafschap Meurs, waarin de steden Meurs en Krefeld. Dit gebied werd in 1597 door Maurits veroverd en in 1600 definitief in bezit genomen. Het blazoën van Meurs, in goud een dwarsbalk van sabel, verscheen toen als hartschild in het eerste en vierde kwartier van zijn wapen.

Dit wapen was eerst gedekt met drie helmen met helmteekens en dekkleeden gelijk aan die op zijn vaderlijk wapen, doch later werden deze versierselen vervangen door een prinselijke bladerkroon, terwijl het schild werd omhangen met het teeken van de „Orde van de Kouseband”.

Ofschoon Maurits reeds in 1585, bij zijn benoeming als Gouverneur tevens den titel „geboren Prins van Oranje” verkreeg, had hij eerst in 1618 tenvolle recht op die benaming. Den 28sten Februari van dat jaar n.l. overleed zijn oudste, in Spanje vertoevende, broer Philips Willem, erfde Maurits diens titels en bezittingen en werd het Saksische hartschild in zijn wapen vervangen door een met het blazoën van Buren, zijnde keel een beurtelings gekanteelde dwarsbalk van zilver (zie album I, Gelderland no. 27).

HISTORISCHE GESLACHTEN.

WILLEM LODEWIJK,
GRAAF VAN NASSAU
No. 226



KOFFIE
HAG.

S.G.
v.d.LAARS.

EVERARDUS v. REYDT
(REIDANUS)
No. 227



KOFFIE
HAG.

S.G.
v.d.LAARS.

FEYE VAN HEEMSTRA

No. 228



KOFFIE
HAG.

S.G.
v.d.LAARS.

SEBASTIAAN
VAN LOOSEN
No. 229



KOFFIE
HAG.

S.G.
v.d.LAARS.

LUBBERT TURCK

No. 230



KOFFIE
HAG.

S.G.
v.d.LAARS.

ARENT v. GROENEVELT

No. 231



KOFFIE
HAG.

S.G.
v.d.LAARS.

SIMON STEVIN

No. 232



KOFFIE
HAG.

S.G.
v.d.LAARS.

PAULIS EN
MARCELLIS BACX
No. 233



KOFFIE
HAG.

S.G.
v.d.LAARS.

NICOLAAS JANSZ.
DE HUYBERT
No. 234



KOFFIE
HAG.

S.G.
v.d.LAARS.



Mij is gebleken, dat bij sommige patiënten koffie Hag zonder nadeel gegeven kan worden, in tegenstelling met de gewone koffiesoorten, waarbij bezwaren optreden.



Dr. T. te A.

Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 226—234.

- 226 **Graaf Willem Lodewijk van Nassau**, Heer van Beilstein, Gouverneur en Kapitein-Generaal van Friesland, Stadhouder van Groningen en Drente, in de Friesche geschiedenis bekend als „Uz Heit” (Onze Vader).
Als zoon van Graaf Jan van Nassau-Dillenburg (no. 6) en Elisabeth, Landgravin van Leuchtenberg, werd hij in 1560 te Dillenburg geboren en stierf te Leeuwarden in 1620. Zijn wapen is gelijk aan dat van zijn vader.
- 227 **Everardus van Reydt (Reidanus)**, geschiedschrijver, staatsman en raad van Graaf Willem Lodewijk. Geb. ± 1550 te Deventer, als zoon van den geneesheer Jan van Reydt, † te Leeuwarden 1602.
Wapen: in zilver drie hanekoppen van keel.
- 228 **Feye van Heemstra**, lid van de Staten van Friesland en Grietman van Tietjerkstera-deel, vriend van Graaf Willem Lodewijk. Geb. op Heemstra-State te Oenkerk in 1545, † 1621.
Wapen: in azuur een adelaar van goud.
- 229 **Sebastiaan van Loosen**, burgemeester van zijn geboorteplaats Gorinchem en later pensionaris aldaar. Vervolgens lid van den Raad van State, van het Hof van Holland (1589) en van den Hoogen Raad. † 1599.
Wapen: gevierendeeld; 1 in goud drie goudsbloemen van keel, geknopt van zilver, gesteld van sinopel; 2 in goud een raap van zilver, gebladerd van sinopel; 3 in goud drie maagdenpalmbloemen van azuur, geknopt van zilver, gesteld van sinopel; 4 in sabel een leeuw van zilver, genageld en getongd van keel en een gouden pijl, balksgewijze over den leeuw heen geplaatst.
- 230 **Lubbert Torck (Turck)**, Heer van Hemert, Kolonel en bevelhebber van Grave. Geldersch edelman, † te Utrecht 1586.
Wapen: doorsneden; boven van keel, onder in zilver zeven ruiten van azuur, geplaatst 4 en 3.
- 231 **Arent van Groeneveld**, Heer van Neufville. Bevelhebber van Sluis (1583) en Gouverneur van Nijmegen (1596). † te Dordrecht 1616.
Wapen: in sinopel drie wassenaars van zilver.
- 232 **Simon Stevin**, wiskundige, (grondlegger van de mechanica), uitvinder en werktuigkundige (nieuwe watermolens), docent aan de Leidsche Universiteit in de theoretische en toegepaste wiskunde, ingenieur en kwartiermeester in het Staatsche leger. Geb. te Brugge 1548, † te 's-Gravenhage 1620.
Wapen: in azuur een driehoek, omringd door een landmetersketting, alles van goud. Als devies voerde hij bij dit wapen: „Wonder en is geen wonder”.
- 233 **De Jonkheeren Paulis en Marcellis Bacx**, Ritmeesters.
De eerste was in 1592 Gouverneur van Bergen op Zoom en de tweede Commissaris-Generaal en Sergeant van de cavallerie in dienst van den lande. Na den dood van Paulis in 1606 volgde Marcellis zijn broer als Gouverneur van Bergen op Zoom op. Hij overleed in 1617.
Wapen: in sabel drie kalebassen (veldflesschen) van goud.
- 234 **Nicolaas Jansz. de Huybert**, schepen, raad en burgemeester van Zierikzee, gedeputeerde te velde, o.a. bij den slag bij Nieuwpoort (1600). Geb. te Zierikzee 1543, † idem 1611.
Wapen: in azuur drie zwemmende haringen van zilver, gekroond van goud.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

**JOHAN VAN
OLDENBARNEVELT**
No. 235



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

**GILLES
VAN LEDENBERG**
No. 236



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

**ROMBOUT
HOGERBEETS**
No. 237



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

**HUIG DE GROOT
(HUGO GROTIUS)**
No. 238



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

**MARIA
VAN REIGERSBERCH**
No. 239



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

**NICOLAAS VAN ZUYLEN
VAN SEVENTER**
No. 240



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

JOHAN STRICK
No. 241



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

**TJALLING
VAN EYSINGA**
No. 242



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

LEVINUS CALVART
No. 243



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.



Mijn ondervinding met coffeïnevrije koffie is deze, dat mijn patiënten het genot van koffie zich niet hebben behoeven te ontzeggen.

Dr. G. te A.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 235—243.

- 235 **Mr. Johan van Oldenbarnevelt**, ridder, Heer van den Tempel, Berkel, Rodenrijs, Gunterstein, Stoutenburg enz. Landsadvocaat en als zoodanig voorzitter van de Staten van Holland, bewaarder van het Grootzegel en van de charters van Holland en West-Friesland. Geb. in 1547 te Amersfoort, † te 's-Gravenhage 1619.
Wapen: in keel een ankerkruis van zilver.
- 236 **Gilles van Ledenbergh**, secretaris der Staten van Utrecht en later ook griffier der leenen van het Sticht. Geb. te Utrecht, ± 1548 als zoon van een ongeletterd metselaar, † te 's-Gravenhage 1618.
Wapen: in sinopel drie weerhaken van goud.
- 237 **Rombout Hogerbeets**, advocaat, raad en pensionaris van Leiden, secretaris van curatoren der universiteit (1590), raad ordinaris van den Hoogen Raad (1596), hoofdtingeland van de Beemster. Geb. te Hoorn 1561, † op het Huis Ter Weer, bij Wassenaar 1625.
Wapen: golvend doorsneden; 1 in zilver drie hamers van sabel, twee schuingekruist en één paalsgewijze er over heen; 2 golvend gedwarsbalkt van sinopel en goud van vier stukken.
- 238 **Huig de Groot (Hugo Grotius)**, doctor in de rechten, advocaat, geschiedschrijver, Latijnsch dichter, theologisch en juridisch schrijver. In 1609 werd hij advocaat-fiscaal van het Hof van Holland (Mare-Liberum), in 1613 pensionaris van Rotterdam en in 1617 lid van de gecommiteerde Raden van Holland. Later Zweedsch gezant te Parijs. Geb. te Delft 1583, † te Rostock 1645.
Wapen: in sabel drie penningen van goud, geplaatst in de richting van een schuinbalk, vergezeld van drie kraaien van hetzelfde, één boven en twee onder de penningen, in de richting van een schuinbalk.
Een belangrijk artikel over zijn geslacht en wapen vindt men in „De Nederlandsche Leeuw” van Juni 1925.
- 239 **Maria van Reigersberch**, echtgenoot van Huig de Groot, die het plan beraamde en volvoerde, om hem in een boekenkist uit het slot Loevenstein te doen ontsnappen. Zij werd uit Zeeuwsche ouders, vermoedelijk te Boulogne, in 1589 geboren en † te 's-Gravenhage 1653.
Wapen: in zilver een reiger van azuur, gebekt en gepoot van keel, staande op een grond van sinopel.
- 240 **Nicolaas van Zuylen van Seventer**, Schout van Utrecht.
Wapen: gevierendeeld; 1 en 4 in keel drie kolommen van zilver (Zuylen aan de Vecht); 2 en 3 in goud twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken van sabel (van Seventer).
- 241 **Johan Strick**, Secretaris der „Nadere Vereenigde Gewesten” (1580), afgevaardigde van het „College der Nadere Unie” te Kampen, Secretaris der Staten van Utrecht (1582), Algemeen Rentmeester (1599) en secretaris van den Graaf van Culemborg (1602). Geb. te Utrecht, † te Culemborg.
Wapen: in zilver drie merletten van sabel.
- 242 **Tjalling van Eysinga**, Grietman van Menaldumadeel en volmacht ten Landsdage voor het Kwartier Westergoo. Hij was een kundig rechtsgeleerde en stichter van het nog bestaande slot „Heringa-State” te Marssum. Geb. in 1562, † op Heringa-State 1603.
Wapen: in zilver drie rozen van keel.
- 243 **Levinus Calvart (Calabart, Calwaert, Caluart)**, predikant en staatsman, Griffier van den Raad van State, ambassadeur naar Frankrijk en Engeland, Agent te Parijs. † ± 1597.
Wapen: in goud drie merletten van sabel.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

SIR JOHN NORTH

No. 244



KOFFIE
HAG. S.G.
v.o.LAARS.

SIR WILLIAM
STANLEY

No. 245



KOFFIE
HAG. S.G.
v.o.LAARS.

THOMAS SACKVILLE
(LORD BUCKHURST)

No. 246



KOFFIE
HAG. S.G.
v.o.LAARS.

SIR FRANCIS VERE

No. 247



KOFFIE
HAG. S.G.
v.o.LAARS.

CHARLES
DE HERAUGUIÈRES

No. 248



KOFFIE
HAG. S.G.
v.o.LAARS.

GUILLAUME DE MAULDE
HEER VAN MANSART

No. 249



KOFFIE
HAG. S.G.
v.o.LAARS.

LORD WILLOUGHBY
DE ERESBY

No. 250



KOFFIE
HAG. S.G.
v.o.LAARS.

ROBERT DEVEREUX,
GRAAF VAN ESSEX

No. 251



KOFFIE
HAG. S.G.
v.o.LAARS.

ROBERT SPENCER
VAN WORMLEIGHTON

No. 252



KOFFIE
HAG. S.G.
v.o.LAARS.



Koffie Hag prefereer ik boven gewone koffie wat verdraagbaarheid betreft en beveel ze hart- en nierpatiënten aan.

Dr. B. te A.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 244—252.

- 244 **Sir John North**, lid van het Engelsche Parlement en bevelhebber. Geb. 1551 (?), † in Vlaanderen 1597.
Wapen: in azuur een gaande leeuw van goud, vergezeld van drie leliën van zilver.
- 245 **Sir William Stanley**, bevelhebber der Iersche benden en gouverneur van Leicester te Deventer. Later ging hij in Spaanschen dienst over. Hij was het hoofd zijner familie en werd vermoedelijk te Hooton in 1548 geboren. Hij overleed in 1630 te Gent, waar hij met zijn vrouw in de kathedraal begraven ligt.
Wapen: in zilver een schuinbalk van azuur, beladen met drie aanzierende hertenkoppen van goud, geplaatst in de richting van den schuinbalk.
- 246 **Thomas Sackville (Lord Buckhurst)**, eerste Graaf van Dorset en Baron Buckhurst. Buitengewoon Gezant van de Koningin van Engeland en lid van het Engelsche parlement. Geb. te Buckhurst 1536, † te Whitehall (Londen) in 1608.
Wapen: gevierendeeld van goud en keel en over alles heen een schuinbalk van vair.
- 247 **Sir Francis Vere**, ruiter-officier, sergeant-majoor, bevelhebber der Engelsche hulptroepen, verdediger van Sluis, Gouverneur van Den Briel, verdediger van Ostende. Geb. in 1550 uit de aanzienlijke familie der Oxfords, † te Londen 1609.
Wapen: gevierendeeld van keel en goud, het eerste kwartier beladen met een ster van zilver.
- 248 **Charles de Herauguères**, Kammerijksch edelman en krijgsman, o.m. bevelhebber der soldaten in het bekende turfschip van Breda. Geb. 1565, † te 's-Gravenhage 1610.
Wapen: gevierendeeld; 1 en 4 in azuur tien aaneengesloten en aanstootende ruiten van zilver, geplaatst 3, 3, 3 en 1; 2 en 3 gedwarsbalkt van zilver en keel van zes stukken.
- 249 **Guillaume de Maulde**, Heer van Mansart, Doorniksch edelman. Sedert 1577 gouverneur van Oudenaarde, Kolonel der Waalsche troepen, gedeputeerde voor het Vrije van Brugge, namens Vlaanderen in de Staten-Generaal (1582—1583).
Wapen: in goud een schuinbalk van sabel, getralied van zilver.
- 250 **Lord Peregrine Bertie (Willoughby de Eresby)**, Engelsch Gouverneur van Bergen op Zoom, later bevelhebber der Engelsche hulptroepen. Geb. te Wezel 1555, † te Berwick 1601.
Wapen: gevierendeeld; 1 en 4 in zilver drie balksgewijze geplaatste stormrammen van natuurlijke kleur met koppen en kettingen van azuur, boven elkander (Bertie); 2 en 3 van goud, getralied van azuur (Willoughby de Eresby). Hij was n.l. een zoon van Richard Bertie en Catherine Bertie, baronesse van Willoughby de Eresby.
- 251 **Robert Devereux, Graaf van Essex**, Engelsch legeraanvoerder. Geb. te Netherwood in Herefordshire 1567, † te Londen 1601.
Wapen: in zilver een dwarsbalk van keel, van boven vergezeld van drie koeken van hetzelfde, naast elkander geplaatst.
- 252 **Robert Spencer**, baron van Wormleighton, Engelsch gezant te Den Haag, inzake de vredesonderhandelingen tusschen Spanje en de Vereenigde Nederlanden. † 1627.
Wapen: gevierendeeld; 1 en 4 van zilver; 2 en 3 van keel, getralied van goud; over alles heen een schuinbalk van sabel, beladen met drie schelpen van zilver, geplaatst in de richting van den schuinbalk.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

DON ALONZO PEREZ
VAN MEDINA SIDONIA
No. 253



KOFFIE
HAG. S.G.
v.o.LAARS.

PIETER VAN DER DOES,
Hr. v. RIJNSATERWOUDE
No. 254



KOFFIE
HAG. S.G.
v.o.LAARS.

CHARLES HOWARD
VAN EFFINGHAM
No. 255



KOFFIE
HAG. S.G.
v.o.LAARS.

SIR FRANCIS DRAKE.

No. 256



KOFFIE
HAG. S.G.
v.o.LAARS.

HENDRIK IV,
KONING v. FRANKRIJK
No. 257



KOFFIE
HAG. S.G.
v.o.LAARS.

HENDRIK IV
KONING v. NAVARRE
No. 258



KOFFIE
HAG. S.G.
v.o.LAARS.

AARTSHERTOG
ALB. v. OOSTENRIJK
No. 259



KOFFIE
HAG. S.G.
v.o.LAARS.

MARC DE RYE
GROAF v. VARAX
No. 260



KOFFIE
HAG. S.G.
v.o.LAARS.

FRANCISCO DE MENDOÇA
ADMIRANT v. ARRAGON
No. 261



KOFFIE
HAG. S.G.
v.o.LAARS.



Koffie Hag wordt door mij graag en met succes bij nerveuze, algemeene en maagpatiënten voorgeschreven.

Dr. K. te A.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 253—261.

- 253 **Don Alonzo Perez de Guzman el Bueno**, Hertog van Medina Sidonia, Kapitein-Generaal van Lombardië, ridder van het Gulden Vlies, Opperbevelhebber van de Spaansche Armada. Geb. 1550, † 1615.
Wapen: in azuur twee, boven elkander geplaatste, van keel en goud geschakeerde ketels, de hengsels van keel; aan iederen kant van elken ketel drie uitkomende slangen van goud.
- 254 **Pieter van der Does**, Superintendent voor de vloot tegen de Spaansche Armada, daarna Luitenant-admiraal van Holland. Meester-Generaal der Artillerie, Admiraal der vloot. In 1587 was hij baljuw en dijkgraaf van Rijnland, het volgend jaar schout van Leiden.
Wapen: in goud negen aaneengesloten ruiten van keel, geplaatst 5 en 4.
Van de Staten ontving hij de Heerlijkheden Rijsaterwoude en Vriesekoop. Nog vertoont het wapen der gemeente Leimuider het blazoen van Van der Does, echter met een veld van zilver. Hij werd in 1562 te Leiden geboren en stierf in 1599 op het eiland Santo Thomé (Westkust van Afrika).
- 255 **Lord Charles Baron Howard van Effingham, Graaf van Nottingham**, Luitenant-Generaal en Opperbevelhebber der Engelsche Marine en van het Leger tegen de Spaansche Armada. Geb. in 1536, † te Harling bij Croydon in 1624.
Wapen: in keel een schuinbalk van zilver, vergezeld van zes herkruiste kruisen met spitsen voet van hetzelfde, zoomsgewijze geplaatst; de schuinbalk van boven beladen met een schild van goud, geplaatst in de richting van den schuinbalk en overladen met een halven leeuw van keel, de muil doorboord met een pijl van hetzelfde en omringd door een dubbelen geliedelen binnenzoom, eveneens van keel.
- 256 **Sir Francis Drake**, Engelsch zeevaarder en admiraal, bevelhebber tegen de Armada. Naar men zegt, is hij te Crowndale bij Tavistock in 1540 geboren en overleden voor Porto Bello in 1596.
Wapen: in sabel een golvende dwarsbalk van zilver, van boven en van onderen vergezeld van een ster van hetzelfde.
Dit wapen werd hem op 4 April 1581 persoonlijk door Koningin Elizabeth verleend, toen zij hem aan boord van zijn schip, waarmede hij zijn reis om de wereld maakte, bezocht. Drake vierendeelde dit blazoen later met zijn familiewapen, een roode draak op een zilveren veld, maar zijn nakomelingen lieten dit weer achterwege.
- 257 **Hendrik IV van Bourbon, Koning van Frankrijk en Navarre**, geb. te Pau 1553, † te Parijs 1610. Hij was de eerste Fransche Koning uit het Huis Bourbon.
Als Koning van Frankrijk voerde hij in azuur: drie leliën van goud.
Door het uitsterven van het Huis Valois met den dood van Hendrik III in 1559, komt met hem het Huis Bourbon op den Franschen troon. Hij was n.l. prins van den bloede, daar zijn vader Antoine een afstammeling was van Robert, Graaf van Clermont, den zesden zoon van Lodewijk IX, den Heiligen (1226—1270). Deze Robert was Baron van Bourbon door zijn huwelijk met Beatrijs, erfgename van Jan van Bourgondië en diens vrouw Agnes van Bourbon.
Bovendien was Hendrik door zijn moeder, Jeanne van Albret, Koningin van Navarre, tevens erfgenaam van Navarre (zie no. 258).
- 258 **Hendrik IV van Bourbon, Koning van Frankrijk en Navarre**.
Als Koning van Navarre, welk koninkrijk dus door hem aan de Fransche kroon is gebracht, voerde hij: in keel een keten van goud, gelegd in den vorm van een kruis, een St. Andriesskruis en vervolgens langs de randen van het schild.
- 259 **Aartshertog Albrecht (Albertus) van Oostenrijk**, Kardinaal en Aartsbisschop van Toledo, daarna Souverein-Stadhouder der Nederlanden. Hij werd in 1559, als derde zoon van Keizer Maximiliaan II en Maria van Oostenrijk, te Neustad geboren en overleed in 1621 te Brussel.
Zijn samengesteld wapen is ten eerste gevierendeeld: Het 2e, 3e en 4e kwartaal bevatten dezelfde onderdeelen als het wapen van zijn oom, Koning Philips II van Spanje (zie no. 10). Het eveneens gevierendeelde 1e kwartier bevat de blazoenen van Hongarije en Bohemen (zie in het wapen van Matthias van Oostenrijk no. 127).
- 260 **Marc de Rye**, Markies van Varabon, Graaf van Varax, enz., Ridder van het Gulden Vlies, Gouverneur van het Spaansche Overkwartier van Gelderland, later opperbevelhebber onder Aartshertog Albrecht.
Wapen: gevierendeeld; 1 en 4 in keel een schuinbalk van zilver (Neuchâtel in het Fransche Comté); 2 en 3 in keel een adelaar van zilver (Bourgondië-Montaignu); over alles heen een hartschild van azuur, beladen met een adelaar van goud (Reye).
- 261 **Don Francisco de Mendoza**, Admirant van Arragon, Opperbevelhebber in den oorlog tegen de afvallige Nederlanden. Geb. 1545—'50, † te Madrid 1623.
Wapen: schuingevierendeeld; 1 en 4 in sinopel een schuinbalk van keel, omboord van goud; 2 en 3 van goud, het tweede kwartier beladen met het woord „Ave” en het derde met het woord „Maria”, in letters van azuur, langs de schildranden geplaatst. We ontmoetten echter dit wapen ook met de woorden „Ave Maria Gratia Plena”.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

PAUS SIXTUS V
(FÉLICE PERRETTI)
No. 262



PAUS URBANUS VII
(GIOVANNI CASTAGNA)
No. 263



PAUS GREGORIUS XIV
(NICOLAUS SFONDRATI)
No. 264



PAUS INNOCENTIUS IX
(GIOV. FACCHINETTO)
No. 265



PAUS CLEMENS VIII
(IPPOL. ALDOBRANDINI)
No. 266



PAUS LEO XI
(ALESS. DE MEDICI)
No. 267



PAUS PAULUS V
(CAMILLO BORGHESE)
No. 268



PAUS GREGORIUS XV
(ALESS. LUDOVISI)
No. 269



PAUS URBANUS VIII
(MAFFEO BARBARINI)
No. 270



Koffie Hag, die ik zelf gebruik, is zeer aan te bevelen, in 't bijzonder aan hartlijders en nerveuze personen.

Dr. S. P. te A.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 262—270.

- 262 **Paus Sixtus V** (1585) (Felice Perretti), geb. in de grotten van het dorp Montalte in de mark Ancona, † te Rome 1590. In zijn jeugd was hij varkenshoeder, later stichtte hij de Vaticaanse bibliotheek.
Wapen: in azuur een leeuw van goud, houdende een tak van een perelaar, bevrucht met drie peren van natuurlijke kleur; over alles heen een schuinbalk van keel, van boven beladen met een ster van goud en van onderen met een berg met drie toppen van zilver in de richting van den schuinbalk.
- 263 **Paus Urbanus VII** (1590) (Giovanni Babbista Castagna), geboren te Rome 1521, † 1590, dertien dagen na zijn verkiezing en vóór hij gekroond was.
Wapen: geschuinbalkt van goud en azuur en een schildhoofd van keel, ondersteund door een hoofdbalk van zilver en beladen met een kastanje van goud, gebladerd van hetzelfde, de steel naar onderen.
- 264 **Paus Gregorius XIV** (1590) (Nicolaus Sfondrati), geb. te Cremona in Lombardije, † 1591.
Wapen: gevierendeeld; 1 en 4 in goud een aan beide zijden gekanteelde schuinbalk van azuur, vergezeld van twee sterren van hetzelfde en beladen met een streep-schuinbalk van het veld; 2 en 3 in zilver een geplante boom van sinopel.
Het 1e en 4e kwartier bevat waarschijnlijk zijn familiewapen en het 2e en 3e wellicht een allegorisch toevoegsel. Overigens schijnen de heraldische schrijvers het over dit wapen niet geheel eens te zijn, zoodat in de afbeeldingen afwijkingen voorkomen.
- 265 **Paus Innocentius IX** (1591) (Giovanni Antonio Facchinetto), geb. te Bologna 1519, † 1591, tien maanden na zijn kroning.
Wapen: in zilver een uitgerukte notebloom.
- 266 **Paus Clemens VIII** (Ippolito Aldobrandini), geb. te Fano, in de Staten van den Heiligen Stoel, † 1605.
Wapen: in azuur een aan beide zijden gekanteelde schuinbalk van goud, vergezeld van zes zoomsgewijze geplaatste sterren van hetzelfde.
- 267 **Paus Leo XI** (1605) (Alessandro Ottaviano de Medici), geb. 1536, † 1605, na een regeering van 27 dagen.
Wapen: in goud vijf roode bollen, zoomsgewijze geplaatst 2, 2 en 1 en in het schildhoofd vergezeld van een koek van azuur, beladen met drie leliën van goud. Het is het eenvoudige blazoën van het oude, machtige Florentijnsche geslacht „De Medici”. De roode bollen, ook wel pillen of kogels genoemd, zouden, naar men wel beweert, inderdaad dokters-pillen voorstellen, daar de stamvader een geneesmeester zou zijn geweest. Waarschijnlijk moeten we de aanleiding van deze veronderstelling in den naam van het geslacht zoeken. De koek met het Fransche leliënblazoën is een onderscheiding door Koning Lodewijk XI (1461—1483) verleend, voor de diensten door Johannes de Medici aan de Fransche kroon bewezen.
- 268 **Paus Paulus V** (1605) (Camillo Borghese), geb. te Rome, † 1621.
Wapen: in azuur een gevleugelde draak van goud, en een schildhoofd van goud, beladen met een adelaar van sabel.
Deze Duitsche Keizerlijke adelaar was oorspronkelijk het middeleeuwsche partijteeken der Ghibellijnen, aanhangers van den Duitschen keizer, tegenstanders van den Paus.
- 269 **Paus Gregorius XV** (1621) (Alessandro Ludovisi) uit Bologna, geb. 1554, † 1623.
Wapen: in keel drie, in het schildhoofd geplaatste, geknotte, gouden schuinbalken.
- 270 **Paus Urbanus VIII** (1623) (Maffeo Barberini), uit een oude familie te Florence geboren, † 1644.
Wapen: in azuur drie bijen van goud.
Bij dit wapen voerde hij als devies: „Sponte Favos, Aegre Spicula” (gaarne geef ik honing, noode den angel).

HISTORISCHE GESLACHTEN.

**AMBROGIO
MARKIES v. SPINOLA**
No. 271



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d. LAARS.

**CHARLES BONAVENTURE
DE LONGUEVAL**
No. 272



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d. LAARS.

**PHILIP BENTINCK,
HEER v. OBBICHT ENZ.**
No. 273



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d. LAARS.

PIERRE JEANNIN
No. 274



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d. LAARS.

**FRANÇOIS v. AERSSEN,
HEER v. SOMMELSDIJK**
No. 275



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d. LAARS.

HENRI DE CODT
No. 276



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d. LAARS.

**WALRAVEN
VAN WITTENHORST**
No. 277



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d. LAARS.

RITSK VAN RYNIA
No. 278



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d. LAARS.

**WERNERUS HELLEMYS-
(HELMICHIUS)**
No. 279



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d. LAARS.



Uit eigen ondervinding weet ik, dat koffie Hag in vele gevallen een niet te onderschatten genotmiddel is.

Dr. H. H. te U.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 271—279.

- 271 **Ambrogio, Markies de Spinola**, ridder van het Gulden Vlies, Opperbevelhebber van de Spaansche troepen in de Nederlanden, Staatsraad en Opperbetaalmeester. Geb. te Genua 1569, † bij het beleg van Casal te Castelnuovo di Scrinia.
Wapen: in goud een van zilver en keel geschakeerde dwarsbalk van drie rijen, van boven vergezeld van een doorn in den vorm van een lelie van keel, gestoken in den dwarsbalk.
- 272 **Charles Bonaventure de Longueval**, Graaf van Bucquoy en Gratzen, Baron van Vaux, Heer van Fresne, enz., Ridder van het Gulden Vlies, Oorlogsraad van den Koning van Spanje, Waalsch Veldoverste en bevelhebber van Emmerik. Geboren te Arras 1571, gesneuveld in Bohemen 1621.
Wapen: geschuinbalkt van vair en keel.
- 273 **Philip Bentinck**, Heer van Obbicht en Papenhove, pandheer en drost van het Ambt Montfoort, vertegenwoordiger van de Staten van het Overkwartier ter Staten-Generaal te Brussel. Verder was hij Kolonel in Spaanschen dienst, Gouverneur van Stralen (1579) en van Venlo (1586). † 1610 of begin 1611 te Obbicht (?).
Wapen: in azuur een ankerkruis van zilver.
- 274 **Pierre Jeannin**, staatsman, Gezant van Frankrijk bij de Staten bij het sluiten van het „twaalfjarig bestand”. Geb. te Autun 1540, † volgens sommigen te Parijs, volgens anderen op zijn bezitting te Montjeu, 1622 of een paar jaren later.
Wapen: in azuur een vlam van goud, uitkomende van een wassenaar van zilver.
- 275 **François van Aerssen**, Heer van Sommelsdijk, de Plaat en Spijk. Ambassadeur der Vereenigde Nederlanden aan het Fransche Hof, waar hij door Hendrik IV in den adelstand werd verheven en door Lodewijk XIII in 1612 tot ridder in de orde van St. Michel werd gemaakt. Geb. te Brussel 1572, † te 's-Gravenhage 1641.
Zijn wapen is gelijk aan dat van zijn vader (no. 174), maar beladen met een hartschild van azuur, waarop een lelie van goud.
- 276 **Henri de Codt**, rechtsgeleerde en diplomaat, schepen en pensionaris van Yperen (1571). Geb. te Yperen 1529, † idem 1606.
Wapen: in zilver een geschakeerd schildhoofd, van zilver en sabel in drie rijen.
- 277 **Walraven van Wittenhorst**, Heer van Horst, drost van het Land van Kessel en van Middelaar (1607). Geldersch edelman.
Wapen: in goud twee dwarsbalken van keel.
- 278 **Ritsk van Rynia (Rinia)**, Grietman van Westdongeradeel. Buitengewoon afgevaardigde in den Raad van State te 's-Gravenhage om te onderhandelen over den wapenstilstand met Spanje (het twaalfjarig bestand). † 1618.
Wapen: gedeeld; rechts een halve adelaar van sabel, komende uit de deellijn op een gouden veld; links doorsneden, boven in azuur een ster van goud, onder in zilver twee klaverbladen van sinopel naast elkander.
- 279 **Wernerus Helmichius**, Calvinistisch predikant te Utrecht, Delft en tenslotte te Amsterdam. Geb. 1551 te Utrecht, † te Amsterdam 1608.
Zijn vader was Mr. Adriaan Hellemys van Welle, raad en commissaris van Utrecht. Het wapen der Utrechtsche familie is: in goud drie kepers van keel.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

JUSTINUS VAN NASSAU

No. 280



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d. LAARS.

JAN HUYGHEN
VAN LINSCHOTEN

No. 281



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d. LAARS.

CORNELIS en FREDERIK
DE HOUTMAN

No. 282



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d. LAARS.

JACOB v. HEEMSKERCK

No. 283



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d. LAARS.

JACOB LE MAIRE

No. 284



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d. LAARS.

JACOB CORNELISZ.
VAN NECK

No. 285



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d. LAARS.

OLIVIER VAN NOORT

No. 286



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d. LAARS.

REYNIER PAUW

No. 287



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d. LAARS.

BALTHASAR
DE MOUCHERON

No. 288



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d. LAARS.



Reeds mijn leeraar, Professor W. te Groningen, wees ons op de voordeelen van koffie Hag, welke ik in mijn praktijk bevestigd zag.

Dr. Z. te H.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 280—288.

- 280 **Justinus van Nassau**, Luitenant-Admiraal van Zeeland, in 1601 Gouverneur van Breda. Geb. vermoedelijk in 1559, † te Leiden 1631.
Zijn wapen was gelijk aan dat van zijn vader, Prins Willem I, maar met een smalle bastaardstreep, in de richting van een schuinbalk onder het hartschild doorlopend. De juiste kleur dezer streep is ons evenwel niet bekend.
- 281 **Jan Huyghen van Linschoten**, tresorier van Enkhuizen, zeevaartkundige, reiziger en reisbeschrijver. Geb. te Haarlem 1563, † te Enkhuizen 1611.
Op oude afbeeldingen of kaarten vindt men voor hem een onduidelijk gevierendeeld wapen, waarvan het 1e en 4e kwartier overeenkomen met het blazoën der Utrechtsche familie van Linschoten, in zilver een groot uitgeschulpt St. Andrieskruis van keel. Het 2e en 3e kwartier vertoonen een leeuw, mogelijk de Hollandsche (?).
- 282 **Cornelis en Frederik de Houtman**. Cornelis was geboren te Gouda ± 1540, † voor. Atjeh 1599. Hij was oppercommies op den eersten tocht naar Oost-Indië voor rekening van de Amsterdamsche reeders (1595) en daarna generaal over den tweeden tocht, ondernomen door Moucheron (no. 288) en zijn Zeeuwsche Compagnie (1598).
Frederik, eveneens geboren te Gouda ± 1540 en † te Alkmaar 1627, deelde de lotgevallen van zijn broer, was daarna oppercommies op de vloot van Van der Haegen, Gouverneur van Ambon, Raad van Indië en Gouverneur der Molukken. Hij was sterrekundige en talenkenner.
Hun wapen was: doorsneden; 1 in goud een leeuw van keel; 2 in zilver een liele van sabel.
- 283 **Jacob van Heemskerck**, ontdekkingsreiziger in de poolstreken, bevelhebber in dienst van de Oost-Indische Compagnie, Admiraal van de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Zijn grafombe vindt men in de „Oude Kerk” te Amsterdam. Geb. te Amsterdam 1567, gesneuveld bij Gibraltar 1607.
Wapen: in azuur een leeuw van zilver, genageld en getongd van keel.
- 284 **Jacob le Maire**, zeevaarder en ontdekker (Straat-le-Maire, zee-enge tusschen Vuurland en Stateneiland bij Kaap Hoorn). Geb. te Antwerpen 1585, † 1616 op de terugreis van Jacatra naar Holland.
Wapen: gevierendeeld; 1 en 4 in zilver drie Moorenkoppen, antiek gekroond van goud; 2 en 3 in zilver drie zwijnskoppen van sabel.
- 285 **Jacob Cornelisz. van Neck**, Admiraal der oude Oost-Indische Compagnie, daarna burgemeester van Amsterdam, Raad in de Admiraliteit van Zeeland en later in die van Amsterdam. In 1637 gedeputeerde in den Raad van State. Geb. te Amsterdam 1564, † idem 1638.
Wapen: in keel een rechterschuinbalk van zilver, van boven beladen met een klaverblad van azuur, rechts begeleid van drie en links van twee leliën van zilver.
- 286 **Olivier van Noort**, ontdekkingsreiziger, de eerste Nederlander, die de aarde omzeilt. Geb. te Utrecht 1558 of '59, † te Schoonhoven 1627.
Wapen: in azuur een golvende dwarsbalk van zilver, van boven en van anderen vergezeld van een ster van goud. Volgens Armorial-Général van J. B. Rietstap echter voerde hij in azuur een anker van goud.
- 287 **Reynier of Reyer Pauw**, koopman en reeder, bewindhebber van de V.O.I.C., Schepen en raad (1590) en burgemeester (1605) van Amsterdam, Gecommitteerde Raad (1606) en gedeputeerde ter Staten-Generaal (1618). Koning Lodewijk XIII van Frankrijk en Koning Jacobus I van Engeland verleenden hem den riddertitel.
Wapen: in azuur een geknotte paal van goud, ondersteund door een dwarsbalk van hetzelfde en vergezeld van drie sterren, eveneens van goud; over alles heen een hartschild van azuur, beladen met een liele van goud.
- 288 **Balthasar de Moucheron**, koopman te Middelburg, uit een adellijk Normandisch geslacht in 1552 te Antwerpen geboren. Hij bevorderde zeer de scheepvaart en de ontdekkingsreizen en liet zich den titel van „Markies van het Prinseneiland” aanleunen. In 1598 verplaatste hij zijn handelshuis naar Vere.
Zijn wapen is te vinden op een afbeelding van Annabon in de „Eerste reyse van Joris Spilbergen”, voorkomende in „Begin en Voortgang van de O.I.C.”. Het is een gevierendeeld schild met 1 en 4 de Moucheron, zijnde: in zilver een gedeelde en gescheiden liele van azuur, een wassenaar van keel tusschen de beide lielehelften en een uitgeschulpte zoom van sabel.
Volgens een afbeelding op pag. 136 van Linschoten's „Reizen naar het Noorden” lijkt het 2e en 3e kwartier van sabel, beladen met een keper en drie schoven, alles van zilver.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

JOOS DE MOOR

No. 289



KOFFIE HAG. S.G. v.d. LAARS.

CORNELIS MATELIEF
(DE JONGE)

No. 290



KOFFIE HAG. S.G. v.d. LAARS.

WILLEM DE ZOETE,
HEER VAN HAULTAIN

No. 291



KOFFIE HAG. S.G. v.d. LAARS.

PIETER BOTH

No. 292



KOFFIE HAG. S.G. v.d. LAARS.

GERARD REYNST

No. 293



KOFFIE HAG. S.G. v.d. LAARS.

LAURENS REAEL

No. 294



KOFFIE HAG. S.G. v.d. LAARS.

CORNELIS HAGA

No. 295



KOFFIE HAG. S.G. v.d. LAARS.

WILLEM JANSZ. BLAEU
(BLAUW)

No. 296



KOFFIE HAG. S.G. v.d. LAARS.

LAURENS JANSZ. PIT

No. 297



KOFFIE HAG. S.G. v.d. LAARS.



In al die gevallen, waarin de patiënt het genot van koffie ontzegd moet worden, is koffie Hag m.i. een bijzondere uitkomst.

Dr. v. d. L. te A.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 289—297.

- 289 **Joos de Moor**, Vice-Admiraal van Zeeland, Baljuw van Middelburg (1573). Geb. te Vlissingen 1548 of '58, † 1618 en begraven in de St. Jacobskerk aldaar.
Wapen: in goud een dwarsbalk van keel, vergezeld van drie Moorenkoppen, met hoofdwrongen van zilver.
- 290 **Cornelis Matelief (de Jonge)**, bewindhebber en Admiraal der O.I.C., schepen en burgemeester van Rotterdam, lid van de Staten-Generaal. Geb. te Rotterdam 1570, † 1632.
Wapen: in azuur drie madelieven van natuurlijke kleur, gesteeld en gebladerd van sinopel en geplaatst op een grond van hetzelfde.
- 291 **Willem de Zoete (Soete) van Laecke**, Heer van Haultain, Luitenant-Admiraal van Zeeland en als zoodanig opvolger van Justinus van Nassau (280). † 1637.
Wapen: in sabel een keper van zilver (de Zoete), in den linkerbovenhoek vergezeld van een schildje van goud, beladen met drie palen van sabel. Zoo althans komt het voor in „Begin en voortgang van de O.I.C.” en wel bij „Eerste reyse van Van Spilbergen”, Deel I, pag. 10. In het familiewapen komen de beide onderdeelen gevierendeeld voor, n.l. 1 en 4 de keper en 2 en 3 de palen.
- 292 **Pieter Both**, eerste Gouverneur-Generaal der O.I.C., met den titel van „Gouverneur-Generaal over alle fortten, plaatsen, cantoren, personen en de negotie” (1609). Hij was afkomstig uit Amersfoort en stierf op de kust van Mauritius in 1615.
Wapen: in keel een vierbladige roos van zilver, geknopt van goud en gepunt van sinopel. Volgens Armorial-Général van J. B. Rietstap bevatte zijn wapen een zwemmende zilveren bot in plaats van een roos.
- 293 **Gerard Reynst**, één der eerste oprichters en bewindhebbers der O.I.C. en tweede Gouverneur-Generaal. Geb. te Amsterdam, † in Oost-Indië 1615.
Wapen: in azuur drie flesschen van zilver, elk met twee ooren en met een kurk of stop van hetzelfde, in het schildhoofd vergezeld van een ster van goud.
- 294 **Dr. Laurens Reael**, rechtsgeleerde en zeevaartkundige, Vice-Gouverneur over de Molukken, Amboina en de Banda-eilanden (1613), derde Gouverneur-Generaal van Oost-Indië (1616), Vice-Admiraal onder Willem van Nassau (1625), bewindhebber der Oost-Indische Compagnie (1625) en Admiraal (1626). Na 1630 was hij raad, schepen en weesmeester van Amsterdam. Commissaris van de Wisselbank, Curator van „de Illustre Schole”, scholarch der Latijnsche scholen en behoorde hij als dichter en letterkundige tot den „Muiderkring”. Geb. te Amsterdam 1583, † idem 1637.
Wapen: in azuur een gestengelde en gebladerde lylie van goud, tusschen twee rechtop staande, toegewende slangen van hetzelfde.
- 295 **Cornelis Haga**, advocaat, Gezant der Staten naar Zweden (1610), en Ambassadeur in Turkije. Daar bevorderde hij den Levanthandel en trad hij als beschermer der Grieksche kerk op. In 1546 werd hij voorzitter van den Hoogen Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland. Geb. te Schiedam 1578, † te Den Haag 1654, maar in de St. Janskerk te Schiedam begraven.
Wapen: een gaande beer gebonden aan een paal, die voor hem staat, in een veld van zilver. In „Armorial Général” luidt de beschrijving echter in zilver een zittende, naar links gewende beer van sabel, geketend aan een ter rechterzijde geplaatste kolom van natuurlijke kleur, alles op een grond van sinopel.
- 296 **Willem Jansz. Blaeu (Blauw)**, wis-, sterre- en zeevaartkundige, boekdrukker en -handelaar, uitgever en vervaardiger van kaarten, atlassen, hemel- en aardgloben, enz., wonende aan het Damrak te Amsterdam. Geb. te Uitgeest bij Alkmaar 1571, † te Amsterdam 1638.
Wapen, ontleend aan zijn bedrijf: in azuur een speer van goud.
- 297 **Laurens Jansz. Pit**, Opperkoopman in Oost-Indië, Raad van Justitie. Geb. vermoedelijk te Middelburg 1579.
Wapen: in zilver een keper van keel, begeleid van twee gebladerde takken van sinopel en van onderen vergezeld van een put van keel.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

WILLEM JOOSTEN
DEDEL
No. 298



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

FRANÇOIS WITTERT
No. 299



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

JACOB WILLEKENS
No. 300



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

GERRIT PIETERSZ.
BICKER
No. 301



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

SIMON WILLEMSZ.
VAN DER DOES
No. 302



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

JAN JACOBSZ. BAL
(HUYDECOPER)
No. 303



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

CLAES JACOBSZ.
COECKEBACKER
No. 304



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

JACOB POPPEN
No. 305



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

WYBRAND WARWIJCK
No. 306



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.



Mij is gebleken, dat bij sommige patiënten koffie Hag zonder nadeel gegeven kan worden, in tegenstelling met de gewone koffiesoorten, waarbij bezwaren optreden.



Dr. T. te A.

Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 298—306.

- 298 **Willem Joosten Dedel**, mede-oprichter en bewindhebber der O.I.C. ter Kamer van Delft, Regent van het weeshuis aldaar. Geb. te Leiden 1552, † Delft 1632.
Wapen: in sinopel drie leliën van goud.
- 299 **François Wittert**, eerste Gouverneur van Bantam (1603), Vice-admiraal en Generaal van de vloot van 14 schepen onder Pieter Verhoeven naar Oost-Indië (1607). Later werd hij admiraal van die vloot (1609). Naar hem is één der Philippijnsche eilanden „Witterseiland” genoemd. Geb. 1571, † bij Manilla 1610.
Wapen: doorsneden in drieën; 1 in azuur drie sterren van zilver; 2 van goud; 3 in keel twee vogels van zilver met een kuif op den kop van sabel en vleugels van hetzelfde.
- 300 **Jacob Willekens** was in 1595 haringkoopman te Amsterdam, Vice-Admiraal onder Jacob van Neck naar Oost-Indië (1599), Admiraal der West-Indische Compagnie (1623), raad van Amsterdam en ter Admiraliteit van het Noorderkwartier 1648, regent van het Burgerweeshuis.
Wapen: doorsneden; 1 in goud een roos van keel; 2 in azuur een lelie van zilver.
- 301 **Gerrit Pietersz. Bicker**, zeer voornaam koopman en brouwer, respectievelijk raad, commissaris, schepen en burgemeester van Amsterdam, regent van het gasthuis, heemraad van Nieuwer-Amstel en wegens de stad ambachtsheer van Amstelveen, Nieuwer-Amstel, Sloten en Osdorp. Hij was een der eerste oprichters van „de Compagnie van Verre” en later bewindhebber van de O.I.C. Geb. 1554, † 1604.
Wapen: gevierendeeld; 1 en 4 in goud een dwarsbalk van keel (Van den Anxter), 2 en 3 in zilver drie helmstukken, boven elkander liggend, van sabel (Helmers).
- 302 **Simon Willemsz. van der Does**, koopman en reeder te Amsterdam, raad, schepen en houtvester dier stad, bewindhebber der Noorsche Compagnie, de Compagnie van Nieuw-Nederland en de West-Indische Compagnie. Geb. 1584, † 1652.
Wapen: in keel negen gouden ruiten, geplaatst 5 en 4, elke rij aaneéngesloten.
- 303 **Jan Jacobsz. Bal**, alias **Huydecoper**, leerlooier en huidenhandelaar te Amsterdam, raad en schepen dier stad, heemraad van Nieuwer-Amstel, bewindhebber der Magelaensche Compagnie. Geb. 1541, † 1629.
Wapen: in goud drie, boven elkander geplaatste, osseschedels van sabel, van boven vergezeld van een ster van hetzelfde.
- 304 **Claes Jacobsz. Coeckebacker**, koopman, reeder en raad te Amsterdam. In 1589 rustte hij met zijn broeder twee schepen uit, om, te zamen met de twee, door Olivier van Noort (no. 286) te Rotterdam uitgeruste, door Straat Magelhaen naar Chili enz. te zeilen. Later was hij bewindhebber der Magelhaensche Compagnie. Hij is den 4en Januari 1633 begraven.
Wapen: in keel een ster van goud, vergezeld van drie posthoorns van zilver, beslagen en gemond van goud.
- 305 **Jacob Poppen**, koopman, raad, schepen en burgemeester te Amsterdam; heemraad van den Nieuwer-Amstel, hoofdingeland en ondernemer van de bedijking van de Beemster. Verder was hij Raad ter Admiraliteit en bewindhebber der O.I.C. Geb. 1576, † 1624.
Wapen: doorsneden; 1 in azuur een zwemmende gouden steur; 2 in zilver drie harten van keel.
In het prachtige werk van Joh. E. Elias, „De Vroedschap van Amsterdam” lezen we over zijn wapen het volgende:
„De eerste helft van het wapen is van een uthangteeken afkomstig, n.l. „De Gulden Steur”, zoowel door zijn vader als door hem zelf gevoerd. Zijn vader, Jan Poppen, was geboren „in het Land van Steur”, maar vestigde zich in Amsterdam, waar hij koopman en o.a. één der eerste bewindhebbers der O.I.C. was en in het huis „De Gulden Steur” op den zeedijk woonde. Later liet hij een prachtig huis zetten op den tegenwoordigen Kloveniersburgwal, waar hij eveneens „Den Gulden Steur” uithing en waar ook later zijn zoon Jacob woonde.”
- 306 **Wybrand Warwijk**, raad te Amsterdam en hoofdingeland van de Beemster. Vice-Admiraal van een vloot naar Oost-Indië onder Jac. van Neck, in 1598 door de „Nieuwe Compagnie voor de Vaart op Oost-Indië” uitgezonden. Later werd hij Admiraal der O.I.C. (1602). Geb. 1566, † 1615.
Wapen: in azuur een keper van goud, vergezeld van drie menschenhoofden, van terzijde gezien, van goud.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

**PIETER CORNELISZ.
HOOF**
No. 307



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

**EVERARD VAN REYD
(REIDANUS)**
No. 308



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

ROEMER VISSCHER

No. 309



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

**PIETER SCHRIJVER
(PETRUS SCRIVERIUS)**
No. 310



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

**CORNELIS GIJSBERTSZ.
PLEMP**
No. 311



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

**THEODORE
RODENBURG**
No. 312



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

**GERARDUS JOANNESZ.
VOSSIUS**
No. 313



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

**CASPAR VAN BAERLE
(BARLAEUS)**
No. 314



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

**DANIËL HEYNS
(HEYNSIUS)**
No. 315



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.



Mijn ondervinding met coffeïnevrije koffie is deze, dat mijn patiënten het genot van koffie zich niet hebben behoeven te ontzeggen.

Dr. G. te A.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 307—315.

- 307 **Pieter Cornelisz. Hooft**, Drost van Muiden, Baljuw van Naarden en Gooiland, Hoofdbaljuw en dijkgraaf van Weesp, Weesperkarspel en Hoog-Bijlmer, Nederlandsch dichter, proza- en geschiedschrijver. Geb. te Amsterdam 1581, † te 's-Gravenhage 1647. Hij behoorde tot „den Muiderkring”, dien hij in zijn ambtswoning, het Muider-slot, bij elkander noodde.
Zijn wapen is gelijk aan dat van zijn vader (no. 159), maar de lauwerkrans is nu van achteren samen gebonden door een sluijer van azuur, bezaaid met leliën van goud. Deze koninklijke leliën zijn een gevolg van den adelbrief hem door koning Lodewijk XIII van Frankrijk, te gelijk met de orde van St. Michel in 1639 verleend, als blijk van erkentelijkheid voor zijn werk „Het leven van Hendrik IV”, den vader van den koning. Tevens kreeg hij toen het recht een stralende zon als helmteeken te voeren.
- 308 **Everard van Reyd (Everardus Reidanus)**.
Door een vergissing is deze geschiedschrijver en staatsman ten tweede male opgenomen (zie no. 227). Er zij echter nog op gewezen, dat hij ook Burgemeester van Arnhem en lid van de Staten-Generaal is geweest.
- 309 **Roemer Visscher**, graankoopman en assuradeur, dichter en letterkundige. Hij was de vader van de kunstzinnige dames Anna Visscher en Maria Tesselschade, leden van den Muiderkring. Geb. 1547 te Amsterdam, † aldaar 1620.
Wapen: geschuind; 1 in zilver een bever van sabel, loopend op de deellijn; 2 in goud drie golvende palen van keel.
- 310 **Pieter Schrijver (Petrus Scriverius)**, geleerd Leidsch prozaschrijver, dichter en philoloog. Geb. te Haarlem 1576, † te Oudewater 1660.
Wapen: in sabel een schuinbalk van zilver, in den linkerbovenhoek vergezeld van een zespuntige ster van goud.
- 311 **Cornelis Gijsbertsz. Plemp**, rechtsgeleerde, Latijnsch dichter en musicus, behoorde tot den Muiderkring. Geb. te Amsterdam 1574, † aldaar 1638.
In den „Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken” van 1885, komt een artikel voor over Dr. Vopiscus Fortunatus Plemp, een neef van Cornelis Gijsbertsz. Hierin lezen wij het volgende: „van boven met het familiewapen, te weten, op een azuren schild 3 zilveren spaden, de schop naar beneden”.
- 312 **Theodore Rodenburg**, diplomaat, dichter en rederijker, later koopman en fabrikant (Denemarken). Geb. vermoedelijk te Antwerpen 1578, † aldaar 1638.
Hij was uit een aanzienlijk Amsterdamsch geslacht, dat voerde: in zilver een dwarsbalk van keel, beladen met drie ruiten van zilver en boven vergezeld van twee afgewende vleugels van sabel en van onderen van vier burchten van keel, geplaatst 1, 2 en 1, verbonden door vier stukken muur van hetzelfde.
- 313 **Gerardus Joannesz. Vossius**, rector van het gymnasium te Dordrecht, Grieksch en Latijnsch taalkundige, regent in het Staten-college (1615), hoogleeraar in de welsprekendheid en in de algemeene tijdrekenkunde te Leiden, professor in de Grieksche taal (1624), hoogleeraar in de historie aan de Illustre school te Amsterdam, kanunnik van Canterbury (Engeland). Geb. te Heidelberg 1577, † te Amsterdam 1649.
Wapen: in zilver drie schuinbalken van keel; over alles heen een hartschild van zilver, beladen met een uitgerukten boom van sinopel.
- 314 **Caspar van Baerle (Barlaeus)**, Remonstrantsch predikant te Nieuwe Tonge (1608), subregent van het Staten-college (1612), hoogleeraar in de logica te Leiden (1617). In 1619 uit de beide laatste functies ontslagen. Hij was Latijnsch dichter en redenaar, lid van den Muiderkring en in 1632 professor aan de Illustre school te Amsterdam in de geschiedenis en wijsbegeerte. Geb. in Antwerpen 1584, † te Amsterdam 1648 en begraven in de Nieuwe kerk op den Dam.
Wapen: in keel een lieue van zilver.
- 315 **Daniël Heyns (Heinsius)**, letter- en geschiedkundige, Latijnsch-, Grieksch- en Nederlandsch dichter, Calvinistisch theoloog, ridder van St. Marcus (Venetiaansche Republiek), professor linguae graecae te Leiden. Aan dezelfde Hoogeschool was hij bibliothecaris (1607), secretaris van den academischen senaat, hoogleeraar in het Grieksch en in de geschiedenis. Verder bekleedde hij de functies van historieschrijver en raad van den koning van Zweden, secretaris van de Nationale synode van Dordrecht en historieschrijver van de Staten van Holland (1627). Geb. te Gent 1580 of 1581, † te Leiden 1655.
Wapen: gevierendeeld; 1 en 2 in zilver een verkort breedarmig kruis van keel; 2 in keel drie ringen van goud; 3 in keel een korenschoof van goud; over alles heen een hartschild van goud, beladen met een leeuw van keel. Dit hartschild is vermoedelijk foutief en zal een halven leeuw moeten bevatten. Aldus de Heer H. W. M. J. Nieuwenkamp, de bekende genealoog te Doorn, door wiens vriendelijke bereidwilligheid wij in het bezit van de gegevens van dit belangwekkende wapen kwamen.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

JACOB CATS
(VADER CATS)
No. 316



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

SIMON v. BEAUMONT
No. 317



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

JOSEPH JUSTUS
SCALIGER
No. 318



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

THOMAS VAN ERPE
(ERPENIUS)
No. 319



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

SIMON BISSCHOP
(EPISCOPIUS)
No. 320



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

JOHANNES POLYANDER
À KERCKHOVE
No. 321



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

RUDOLF SNEL v. ROYEN
(SNELLIUS)
No. 322



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

CORNELIS MATTHISZ.
VAN DER NIEUSTADT
No. 323



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

CORNELIS v. GHISTELE
No. 324



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.



Koffie Hag prefereer ik boven gewone koffie wat verdraagbaarheid betreft en beveel ze hart- en nierpatiënten aan.

Dr. B. te A.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 316—324.

- 316 **Jacob Cats (Vader Cats)**, rechtsgeleerde en dichter, advocaat te Den Haag, later te Middelburg (1603—'23), pensionaris van Middelburg (1621), later van Dordrecht (1623), raadpensionaris van Holland en West-Friesland (1636—1652), Grootzegelbewaarder van Holland (1645). Geb. te Brouwershaven 1577, † op zijn landgoed „Zorgvliet” bij 's-Gravenhage.
Wapen: gedeeld; 1 in azuur een burcht van goud met een poort van zilver; 2 in sabel een zwaard van zilver met een gevest van goud, vergezeld van drie zespuntige gouden sterren, geplaatst 1 en 2.
- 317 **Simon van Beaumont**, rechtsgeleerde, Latijnsch taalkundige, Hollandsch- en Latijnsch dichter. Pensionaris van Middelburg (1606), gecommiteerde van Zeeland in de Staten-Generaal (1625), pensionaris van Rotterdam (1634).
Wapen: in azuur een antiek schip van goud en een schildhoofd van hetzelfde, beladen met een gaanden leeuw van sabel.
- 318 **Joseph Justus Scaliger**, Hugenootsch geleerde in de Grieksche en Oostersche talen, wis- en letterkunde en geschiedenis. Geb. te Agen in Guyenne 1540, † te Leiden 1609.
Wapen: in goud een dubbele adelaar van sabel, houdende in zijn klauwen een, naar onderen verbreedde, ladder van drie sporten van keel.
- 319 **Thomas van Erpe (Herpe, Erpenius)**, hoogleeraar te Leiden in de Oostersche talen (1613) en het Hebreeuwsch (1620). Geb. te Gorinchem 1584, † te Leiden 1624.
Wapen: in azuur vijf sterren van goud, geplaatst 3 en 2.
- 320 **Simon Bisschop (Episcopius)**, Remonstrantsch theoloog en filosoof. Predikant te Bleiswijk (1610), professor te Leiden (1612—'18), professor aan het Remonstrantsch seminarium te Amsterdam (1634). Geb. te Amsterdam 1583, † aldaar 1643.
Wapen: in azuur drie, naast elkander geplaatste, schoven van goud.
- 321 **Johannes Polyander à Kerckhove**, Heer van Heenvliet, Waalsch predikant te Dordrecht (1591), hoogleeraar te Leiden (1611) en afgevaardigde van de Staten van Holland ter Dordtsche Synode (1618—'19). Geb. uit een Gentsch geslacht te Metz 1568, † te Leiden 1646.
Wapen: gevierendeeld; 1 en 4 in zilver 3 plompen van keel; 2 in azuur een verkort breedarmig kruis van zilver; 3 in keel een uitgeschulpt St. Andrieskruis van goud.
- 322 **Rudolph Snel van Royen (Snellius)**, schrijver op wijsgeerig gebied en veelzijdig geleerde (cosmographie en astronomie), buitengewoon hoogleeraar in de wiskunde te Leiden en eveneens in het Hebreeuwsch, professor in de wiskunde (1601). Geb. uit een oude welgestelde familie te Oudewater 1546, † te Leiden 1613.
Wapen: in keel drie rozen van zilver.
- 323 **Cornelis Matthisz. van der Nieustad (Neostadius)**.
Het wapen dat we voor dezen rechtsgeleerden hoogleeraar gaven (zie no. 167) is geheel foutief. Het is n.l. het blazoën van de Friesche familie van dien naam. De heer H. W. M. J. Kits Nieuwenkamp was zoo vriendelijk ons daarop te wijzen. Van de hand van dezen genealoog komt n.l. een uitvoerige gedocumenteerde studie over Neostadius voor in het „Gedenkboek van Voorne”. Daarin wordt natuurlijk ook zijn wapen beschreven, zijnde: in azuur drie krabben van goud, de scharen omlaag en een hartschild van zilver, beladen met drie vogels van sinopel, met lange snavels, de borst en hooge pooten van keel.
- 324 **Cornelis van Ghistele** (zie no. 213). Door de welwillendheid van den Heer Kits Nieuwenkamp zijn we thans in staat ook het wapen van dezen rederijker te herzien. Het moet zijn: in goud drie gesteelde en gebladerde vlasplanten van sinopel, met bloempjes van azuur, deze bloempjes geplaatst 1 en 2.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

MARCUS ZUERIUS
BOXHORN
No. 325



KOFFIE HAG. S.G.
v.d. LAARS.

UBBO EMMEN
(EMMIUS)
No. 326



KOFFIE HAG. S.G.
v.d. LAARS.

PIETER VAN DER CUN
(CUNAEUS)
No. 327



KOFFIE HAG. S.G.
v.d. LAARS.

JACOB HERMANS
(JACOBUS ARMIUS)
No. 328



KOFFIE HAG. S.G.
v.d. LAARS.

FRANÇOIS GOMAER
(GOMARUS)
No. 329



KOFFIE HAG. S.G.
v.d. LAARS.

JOHANNES
WTENBOGAERT
No. 330



KOFFIE HAG. S.G.
v.d. LAARS.

REYNIER DONTCLOCK
No. 331



KOFFIE HAG. S.G.
v.d. LAARS.

PHILIPPE
DU PLESSIS, MORNAY
No. 332



KOFFIE HAG. S.G.
v.d. LAARS.

JACOBUS VAN TOOR
(TAURINUS)
No. 333



KOFFIE HAG. S.G.
v.d. LAARS.



Koffie Hag wordt door mij graag en met succes bij nerveuze, algemeene en maagpatiënten voorgeschreven.

Dr. K. te A.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 325—333.

- 325 **Marcus Zuerius Boxhorn (Boxhornius)**, hoogleeraar in de welsprekendheid te Leiden (1632) en in de geschiedenis en staatkunde (1648). Geschiedschrijver der Staten. Geb. te Bergen op Zoom 1602, † te Leiden 1653.
Hij was de zoon van Jacob Sweerts (Zuerius) en Anna Boxhorn, maar nam den naam van zijn moeder aan, zoodat hij dus in de geschiedenis als Boxhorn bekend is. Het wapen der familie Sweerts is: gedeeld en ingeboekt van zilver en keel.
- 326 **Ubbe Emmen (Ubbo Emmius)**, letterkundige en theoloog, historicus en geschiedschrijver, rector aan de Latijnsche school te Groningen (1595), hoogleeraar in de Grieksche philologie en geschiedenis, eerste rector-magnificus te Groningen. Geb. te Greetesiël in Oost-Friesland 1547, † te Groningen 1625.
Wapen: in zilver een geopende passer van azuur, geplaatst in den zin van een keper, van onderen vergezeld van een ster van keel.
- 327 **Pieter van der Cun (Petrus Cunaeus)**, buitengewoon hoogleeraar te Leiden in de Latijnsche taal (1612) en in de staatkunde, gewoon hoogleeraar (1613). In 1615 werd hij doctor in de rechten en daarna hoogleeraar in dezelfde faculteit. Bovendien was hij historieschrijver voor de Staten van Zeeland. Geb. te Vlissingen 1586, † te Leiden 1638.
Wapen: doorsneden; 1 in sabel drie wassenaars van zilver, de onderste omgekeerd; 2 in zilver twee rozen van keel, gepunt van sinopel, geknopt van het veld.
- 328 **Jacob Hermans (Jacobus Arminius)**, Remonstrantsch theoloog, predikant te Amsterdam (1588), hoogleeraar in de theologie te Leiden (1603). Geb. te Oudewater 1560, † te Leiden 1609.
Wapen: in goud drie jachthoorns van sabel.
- 329 **François Gomaer (Franciscus Gomarus)**, Calvinistisch theoloog, afgevaardigde naar de Dortsche synode, hoogleeraar te Leiden en te Groningen. Geb. te Brugge 1563, † te Groningen 1641.
Wapen: in sabel een dwarsbalk van goud, beladen met drie adelaars van keel, de balk van boven vergezeld van zeven liggende blokjes, geplaatst 4 en 3, en van onderen van zes liggende blokjes, geplaatst 3, 2 en 1, eveneens van goud.
Dit wapen staat althans afgebeeld onder zijn portret in J. P. Arends „Algemeene Geschiedenis des Vaderlands”.
- 330 **Johannes Wtenbogaert**, predikant te Utrecht (1584), te 's-Gravenhage (1591) en in 1601 ook hof- en veldprediker. Leider bij het opstellen der Remonstrantie. Geb. te Utrecht 1557 als zoon van August Wtenbogaert, schoolmeester en voorzanger in de St. Pieterskerk, † te 's-Gravenhage 1644.
Wapen: golvend gedwarsbalkt van zilver en keel.
- 331 **Reynier Dontelock**, om zijn afkomst ook „de Vlaminck” genoemd. Remonstrantsch predikant achtereenvolgens te Delft (1577), te Voorschoten (1591) en te Brielle (1592). In de laatstgenoemde stad was hij tevens rector der Latijnsche school. Geboren te Yperen ± 1545, † 1611 (?) te Delft(?).
De Vlaamsche familie Dontelock voert: in azuur drie klokken van goud.
- 332 **Philippe Du Plessis-Mornay**, Baron de la Forêt-sur-Sèvre, seigneur du Plessis-Marly, Protestantsch staatsman en twistredenaar. Geb. in 1549, † te La Forêt sur Sèvre 1623.
Wapen: in zilver een leeuw van sabel.
- 333 **Jacobus van Toor (Taurinus)**, Remonstrantsch predikant in 't Woud (bij Delft), Delfshaven (1601) en te Utrecht (1605). Geb. als zoon van den predikant Petrus Taurinus te Schiedam 1576, † te Antwerpen 1618.
Wapen: in goud drie aanzierende ossekoppen van natuurlijke kleur.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

ADOLPH v. d. WAAL,
HEER v. MOERSBERGEN
No. 334



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

JACOBUS TRIGLAND

No. 335



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

GERRIT JACOB
WITSEN
No. 336



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

EEUWOUW TEELINCK

No. 337



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

HENDRIK v. d. PUTTEN
(ERYCIUS PUTEANUS)
No. 338



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

ADRIAAN
VAN MATHENESSE
No. 339



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

BENJAMIN AUBERY,
HEER VAN MAURIER
No. 340



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

PAULUS BUYS

No. 341



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

ROELOF VAN ECHTEN,
HEER v. ECHTEN ENZ.
No. 342



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.



Koffie Hag, die ik zelf gebruik, is zeer aan te bevelen, in 't bijzonder aan hartlijders en nerveuze personen.

Dr. S. P. te A.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 334—342.

- 334 **Adolph van de Waal**, Heer van Moersbergen, libertijnsch lid van de Utrechtsche Ridderschap, vriend van Van Oldenbarnevelt. † 1537.
Wapen: in keel een hartschild van goud, vergezeld van drie leliën van zilver, twee van boven en een van onderen, de voeten naar het hartschild gericht.
- 335 **Jacobus Trigland**, contra-remonstrantsch predikant te Stolwijk (1607), te Amsterdam (1610), hoogleeraar en predikant te Leiden (1634—'37), lid van de Dordtsche synode. Geb. te Vianen 1583, † te Leiden 1654.
Wapen: in azuur drie eikels van goud, de steeltjes naar onderen en een schildhoofd van hetzelfde, beladen met drie burchten van het veld.
- 336 **Gerrit Jacob Witsen**, voornaam korenkooper en handelaar op de Oostzee te Amsterdam, bewindhebber der O.I.C. (1614), Schepen (1585) en burgemeester (1609), regent van het gasthuis (1592). Leider der partij der z.g. „harde Calvinisten” of „Oude Geuzen”. † 1626.
Wapen: gevierendeeld; 1 en 4 in zilver 3 eikels van keel, gestengeld van sinopel, de steeltjes naar onderen; 2 en 3 in azuur een zwaan van zilver met een ring om den hals.
- 337 **Eeuwoud Teellinck**, burgemeester van Zierikzee (1599 en 1603), ontvanger-generaal van Zeeland (1603) en ouderling van de Hervormde gemeente te Middelburg (1607). Hij gaf vele vredelievende geschriften op kerkelijk gebied uit onder den schuilnaam „Ireneus Philaletus”. Geb. te Zierikzee 1573, † aldaar 1629.
Wapen: in goud drie vogels van sabel.
- 338 **Dr. Hendrik van der Putten (Erycius Puteanus)**, doctor in de rechten en Latijnsch schrijver, hoogleeraar in de welsprekendheid aan de universiteit te Milaan, geschiedschrijver van Koning Philips IV van Spanje, hoogleeraar te Leuven (1606), lid van den Raad van State en gouverneur der citadel van Leuven. Hij was een vriend van Paus Urbanus VIII.
Geb. te Venlo 1574, † te Leuven 1646.
Wapen: doorsneden; 1 in zilver twee toegewende leeuwen van sabel, elk gewapend met een zwaard van hetzelfde, de lemmets schuingekruist; 2 in zilver drie putten van azuur.
- 339 **Adriaan van Mathenesse**, Heer van Mathenesse, Rivière en Opmeer, lid van de Ridderschap van Holland, hoogheemraad van Schieland, curator der Leidsche hoogeschool, Remonstrantsch letterkundige. † 1621.
Wapen: in zilver een schuinbalk van keel, beladen met drie sterren van goud.
- 340 **Benjamin Aubery**, Heer van Maurier, Fransch gezant. † te Maurier 1636.
Wapen: in keel een wassenaar van goud, vergezeld van drie klaverbladen van zilver.
- 341 **Paulus Buys**, licentiaat in de rechten, burgemeester van Zwolle, hoogleeraar te Franeker (1610). In September 1617 werd hij als zoodanig te Leiden benoemd, doch stierf in dezelfde maand. Hij was geboren te Zwolle.
Wapen: in keel een keper van goud, vergezeld van drie penningen van zilver en beladen met vijf koeken van azuur.
- 342 **Roelof van Echten**, Heer van Echten en Echtsen Hoogeveen, geleerde en oecoonoom, lid van de Ridderschap en gedeputeerde van het Landschap Drente, drost van Coevorden, politiek-commissaris ter Dordtsche synode. Hij liet de Hoogeveensche vaart graven.
Wapen: in goud drie adelaars van sabel.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

LODEWIJK ELSEVIER

No. 343



JOHANNES
VAN WAESBERGE

No. 344



OCTAVIO VAN VEEN
(OTTO VAENIUS)

No. 345



PAULUS MOREELSE

No. 346



JOHANNES
VAN RAVESTEYN

No. 347



HENDRIK GOLTZ
(GOLTZIUS)

No. 348



WILLEM JACOBSZ.
DELFF

No. 349



HENDRIK CORNELISZ.
DE KEYSER

No. 350



HARMEN GYSBRECHT
VAN DE POLL

No. 351



Lit eigen ondervinding weet ik, dat koffie Hag in vele gevallen een niet te onderschatten genotmiddel is.

Dr. H. H. te U.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 343—351.

- 343 **Lodewijk Elsevier**, boekbinder en -handelaar te Leiden, pedel der Leidsche hoogeschool (1586). Geb. uit het beroemde drukkers-, uitgevers- en boekhandelaarsgeslacht te Leuven ± 1540, † te Leiden 1617.
Wapen: in azuur een kruis van goud, vergezeld in het eerste en vierde kwartier van een leeuw van hetzelfde en in het tweede en derde kwartier van een lelie van zilver.
- 344 **Jan of Johannes van Waesberge**, boekverkooper en -drukker, eerst in zijn geboorteplaats Antwerpen en daarna te Rotterdam. Drukker der „Admiraliteit op de Maze” en der stad Rotterdam. † te Rotterdam 1626.
Wapen: in zilver, bezaaid met blokken van sabel, een leeuw van hetzelfde, genageld, getongd en gekroond van goud.
- 345 **Otto, of Octavio, van Veen (Otto Vaenius)**, kunstschilder o.a. aan het Spaansche hof, deken van het St. Lucasgilde te Antwerpen en leermeester van Rubens. Hij was de broeder van Mr. Symon van Veen (no. 385) en werd in 1558 te Leiden geboren; † te Brussel 1629.
Daar hij veel aan vorstelijke hoven verkeerde en in de Zuidelijke Nederlanden verbleef, schijnt hij een fictieve afstamming van de Hertogen van Brabant verzonnen te hebben. Hij en zijn nageslacht voerden tenminste het wapen van een uitgestorven bastaardtak van die heeren, zijnde: in sabel een leeuw van goud, getongd en genageld van keel (Brabant); over alles heen een smalle schuinbalk van zilver, beladen met drie ringen van keel.
- 346 **Paulus Moreelse**, portretschilder en bouwkundige te Utrecht, raad, schepen, kamerheer en thesaurier der stad. Geb. aldaar 1571, † idem 1638.
Wapen: in azuur drie sterren van zilver.
- 347 **Johannes van Ravesteyn**, Haagsch portretschilder. Geb. 1572 of '80, † te 's-Gravenhage 1657.
In „Oud Holland” van 1892 komt een uitvoerig artikel voor over de schildersfamilie „Van Ravesteyn” door Dr. A. Bredius en E. W. Moes. Boven dit artikel staat in zwart een wapen: in goud een keper van keel, vergezeld van drie rave(?)koppen van sabel. Dit wapen, zoo lezen we, is van Johannes' zoon Cornelis, en was geplaatst in een „album amicorum” van 1630.
- 348 **Hendrik Goltz (Goltzius)**, edelmetaalbewerker, etser, graveur, houtsnijder, teekenaar en schilder. Geb. te Maasbracht, bij Venlo, 1558, † te Haarlem 1617.
Op een portret-gravure van hem, vermoedelijk vervaardigd door zijn leerling Jacob Matham, komt onderaan in de toogsgewijze randversiering een wapen voor. Dat zou het zijne zijn en het vertoont den kop van een griffioen. De kleuren zijn echter niet aangegeven.
- 349 **Willem Jacobsz. Delff**, graveur, o.a. van den Koning van Engeland. Hij was de schoonzoon van Michiel van Miereveldt (no. 208) en werd geboren te Delft 1580, † aldaar 1638.
Wapen: doorsneden; 1 gedeeld, a in goud een beurtelings gekanteelde dwarsbalk van keel, b in keel een korenschoof van goud; 2 in goud drie raven van sabel.
- 350 **Hendrik Cornelisz. de Keyser**, beeldhouwer en bouwmeester, „stadssteenhouwer en beeldsnijder” van Amsterdam. Geb. te Utrecht 1565, † te Amsterdam 1621.
Wapen: in sabel een schuinbalk van zilver, beladen met drie jachthoorns van het veld.
- 351 **Harmen Gijsbrechtsz. van de Poll**, houtkooper te Amsterdam, raad, commissaris en schepen der stad, pensionaris en weesmeester, stichter van het Athenaeum illustre. Geb. 1559, † eveneens te Amsterdam, 1645.
Wapen: in goud een dwarsbalk van sabel, vergezeld van drie ruiten van keel.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

**GRAAF ENNO III
VAN OOST-FRIESLAND**
No. 352



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

**HENRI DE LA TOUR-
D'AUVERGNE**
No. 353



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

ANDRIES DE ROY
No. 354



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

**ALBRECHT v. EGMOND
v. MERESTEIN**
No. 355



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

**JACQUES DE MALDERÉ
(MALLERÉ)**
No. 356



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

**ALBERT JOACHIMI,
HEER v. OSTENDE ENZ.**
No. 357



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

**GIDEON,
BAR. v. d. BOETZELAER**
No. 358



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

DIRK BAS, JACOBSZ.
No. 359



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

**SIR DUDLEY CARLETON,
VISCOUNT DORCHESTER**
No. 360



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.



Reeds mijn leeraar, Professor W. te Groningen, wees ons op de voordeelen van koffie Hag, welke ik in mijn praktijk bevestigd zag.

Dr. Z. te H.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 352—360.

- 352 **Graaf Enno III van Oost-Friesland, Graaf van Rietberg, enz.** Geb. 1563, † 1625.
Deze vorst nam een gevierendeeld wapen aan en wel: 1 in sabel een gekroonde harpy van goud, in elk der hoeken vergezeld van een ster van hetzelfde (Oost-Friesland); 2 in goud een beer van sabel met een halsband van het veld (de Heerlijkheid Essen); 3 in azuur twee schuingekruiste geesels van goud (de Heerlijkheid Witmund); 4 in azuur een dubbelstaartigen leeuw van zilver, met een omgekeerden gouden kroon om den hals (de heerlijkheid Jeveren, waarop de vorsten van Oost-Friesland aanspraak maakten). Op het Hag-zegel is de indeeling eenigszins anders, n.l.: gelijk aan die van het wapen, zooals het thans nog door Oost-Friesland gevoerd wordt.
- 353 **Henri de la Tour-d'Auvergne, Hertog van Bouillon**, Hugenootsch Maarschalk van Frankrijk. Geb. 1555, † 1623. Oorspronkelijk Vicomte (burggraaf) van Turenne, huwde hij in 1591 Charlotte de la Marck, erfgename van het Hertogdom Bouillon enz. Na haar dood erfde hij al de goederen en hertrouwde met Elizabeth van Nassau, dochter van Prins Willem I en Charlotte de Bourbon, een halfzuster dus van Prins Maurits. Hij was het hoofd der Fransche Calvinisten.
Wapen: gevierendeeld; 1 in azuur, bezaaid met leliën van goud, een burcht van zilver, gemetseld van sabel (De la Tour); 2 in goud drie koeken van keel (Boulogne); 3 geschuimbalkt van goud en keel (Turenne); 4 in goud een kasteel met drie torens van keel, verlicht, gemetseld en met een valdeur van sabel, de middelste toren hooger dan de beide anderen en begeleid van twee strijdbijlen van azuur. (Aphier); over alles heen een gedeeld hartschild, a in goud een kerkbanier van keel met franje van sinopel (Auvergne), b in keel een dwarsbalk van zilver (Bouillon).
- 354 **Andries de Roy**, ingenieur en vestingbouwkundige in het leger van Prins Maurits, bij wien hij in hoogen achting stond. Hij sneuvelde bij het beleg van Grave in 1602.
Wapen: in keel een schuinbalk van zilver.
- 355 **Albrecht van Egmond van Merestein**, een der voornaamste bevelhebbers op de vloot der watergeuzen, later krijgskommissaris.
Wapen: gekeperd van goud en keel van twaalf stukken en in het schildhoofd een barensteel, geschakeerd van zilver en azuur.
- 356 **Jacques de Malderé (Malleré)**, Vlaamsch edelman, stalmeester van Prins Willem I, baljuw van Vere en vertegenwoordiger van de „Eerste Edele in Zeeland“, vertrouwde van Prins Maurits en lid van het gezantschap naar Parijs (1610). † Te Middelburg 1617.
Wapen: in azuur een schuinbalk van goud.
- 357 **Albert Joachimi**, Heer van Ostende, Vinninge en Hoedekenskerke, secretaris en daarna pensionaris van Goes, lid der Zeeuwsche deputatie in de Staten-Generaal, gezant naar Engeland, Zweden, Moscovia (Rusland) en Duitschland, „Ordinaris ambassadeur“ der Staten te Londen (1625). Geb. te Goes 1560, † 1654.
Wapen: gedeeld; 1 in azuur een griffioen van goud; 2 in azuur een dwarsbalk van zilver, beladen met een roos van keel, van boven en van onderen vergezeld van een schuinbalk, bestaande uit drie aanstootende blokken van zilver.
- 358 **Gideon, Baron van den Boetzelaer**, Heer van Langerak, Willige-Langerak, Half-Nieuwpoort en Carnisse. Hij was kasteleyn of Gouverneur van Loevesteyn en Woudrichem (± 1600), Baron van het Heilige Roomsche Rijk (1612), Staatsgezant te Parijs (1614).
Wapen: gevierendeeld; 1 en 4 in keel drie weerhaken van goud (Van den Boetzelaer); 2 en 3 in goud een leeuw van keel, gewapend en getongd van azuur, overtopt met een barensteel van hetzelfde (Langerak).
- 359 **Dirk Jacobsz. Bas**, gezant naar Denemarken (1610) ter bewerking van den vrede tusschen Zweden en Rusland, bij welke gelegenheid hij met de Zweedsche ridderlijke waardigheid werd bekleed. Later (1622) was hij gezant naar Engeland en gecommiteerde van de Staten-Generaal bij het beleg van 's-Hertogenbosch (1629).
Wapen: gedeeld; 1 in azuur een arend van zilver, houdende in zijn bek een olijftak van sinopel; 2 doorsneden, a in azuur een kievit van zilver, b gedwarsbalkt van keel en vair, de bovenste dwarsbalk den kievit ondersteunende.
De linkerwapenhelft is zijn familiewapen, het geheele wapen voerde hij na zijn verheffing in den Zweedschen ridderstand (1616).
- 360 **Sir Dudley Carleton**, burggraaf van Dorchester, Engelsch diplomaat en ambassadeur te 's-Gravenhage (1616—1621). Geboren te Brightwell 1573, † te Londen 1632.
Wapen: in zilver een schuinbalk van sabel, beladen met drie maliën van het veld, geplaatst in de richting van den schuinbalk.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

JOHAN DE HAAN

No. 361



KOFFIE HAG. S.G. v.d.LAARS.

GILLES DE GLARGES,
HEER v. ELLEMES

No. 362



KOFFIE HAG. S.G. v.d.LAARS.

DIRK CANTER

No. 363



KOFFIE HAG. S.G. v.d.LAARS.

HENDRIK
VAN HELSDINGEN
No. 364



KOFFIE HAG. S.G. v.d.LAARS.

REYNIER v. ASEWYN
HEER v. BRAKEL ENZ.
No. 365



KOFFIE HAG. S.G. v.d.LAARS.

AERNOUT
DRUYVESTeyN
No. 366



KOFFIE HAG. S.G. v.d.LAARS.

JOHAN HUYSSEN

No. 367



KOFFIE HAG. S.G. v.d.LAARS.

REYNIER v. PERSIJN,
HEER v. COUWENHOVEN
No. 368



KOFFIE HAG. S.G. v.d.LAARS.

PHILIPS RAM

No. 369



KOFFIE HAG. S.G. v.d.LAARS.



In al die gevallen, waarin de patiënt het genot van koffie ontzegt moet worden,
is koffie Hag m.i. een bijzondere uitkomst.

Dr. v. d. L. te A.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 361—369.

- 361 **Johan de Haan**, advocaat te 's-Gravenhage, daarna te Amsterdam, waar hij tevens secretaris van de admiraliteit was (1599). Vervolgens pensionaris te Haarlem (1600—1618) en ten slotte geheime raad van den Hertog van Holstein. Geboren uit een voornaam Delftsch geslacht te Delft, † op het slot Tenningen in Holstein (1624).
Wapen: doorsneden; 1 in azuur een haan, van onderen en aan iedere zijde vergezeld van een ster, alles van goud; 2 in goud een latwerk van sabel.
- 362 **Gilles de Glarges**, Heer van Ellemes of Eslems in Henegouwen, Advocaat te 's-Gravenhage en daarna pensionaris van Haarlem (1619—'37) en curator van de Leidsche hoogeschool (1627—'36).
Wapen: gevierendeeld; 1 en 4 in sabel drie ramskoppen van zilver, gehoord van goud (de Glarges); 2 en 3 gedwarsbalkt van zilver en azuur van twaalf stukken (Montigny).
- 363 **Dirk Canter**, schepen en burgemeester van Utrecht. Geb. te Utrecht 1545, † te Leeuwarden 1617.
Wapen: gedeeld; 1 in goud een halve adelaar van sabel, uitgaande van de deellijn; 2 in zilver drie klaverbladen van sinopel.
- 364 **Hendrik van Helsdingen**, raad, schepen en burgemeester van Utrecht (1610), † te Amsterdam.
Wapen: in zilver drie schuinbalken van sabel.
- 365 **Jhr. Reynier (Reynhart) van Asewyn (Aeswijn)**, Heer van Brakel, Wijnbergen, Kemenade enz., lid van de Utrechtsche ridderschap, lid en ontvanger-generaal van het College der Nadere Unie (1579). Verder eerste burgemeester van Utrecht, lid van de Staten-Generaal namens Utrecht, lid van den Raad van State (1585) en van de Kamer van Financiën van Leicester. Geb. 1544, begraven te Neerlangbroek 1620.
Wapen: in zilver vijf schuinbalken van keel.
- 366 **Aernout Druyvesteyn**, schepen, burgemeester (1619), kerk- en weesmeester te Haarlem. Geb. aldaar 1577, † idem 1627.
Wapen: in keel negen aanstootende en aaneengesloten ruiten van zilver.
- 367 **Mr. Johan Huyssen**, Heer van Kattendijke, Soutelande, Warendijk, Goidschalxoort en Munsterhoek. Eerst pensionaris of secretaris van Goes en daarna gecommiteerde raad van Zeeland. In 1599 ging hij met Cornelis Aerssen als ambassadeur naar Frankrijk en in 1616 met zijn zwager Albert Joachimi naar Engeland. Geb. 1566, † te Middelburg 1634.
Wapen: in sabel een keper van goud, vergezeld van drie schelpen van zilver en een schildzoom van azuur beladen met drie naar het schildhart gerichte leliën van goud en van boven met een paaltje van goud, overladen met een roos van keel. Het zwarte veld met de keper en de schelpen was zijn familieblazoën. Tijdens zijn bezoek aan Frankrijk evenwel werd hij door Koning Lodewijk XIII in 1610 in den adelstand verheven, en werd zijn wapen met den leliënzoom vermeerderd, terwijl Jacobus I van Engeland hem tot „*equus auratus*” benoemde, hetgeen zijn wapen ook nog met het paaltje met de roos belaadde.
- 368 **Mr. Reynier van Persijn**, Heer van Couwenhoven en Berkhey, stadhouder der leenen van Wassenaar (1615), raad-ordinaris in het Hof van Holland (1620), hoofdingeland van Rijnland. Geb. te Amsterdam 1592, † te 's-Gravenhage 1639.
Wapen: gedwarsbalkt van goud en azuur, de gouden balken respectievelijk beladen met 4, 3 en 2 verkorte St. Andrieskruisjes van keel.
- 369 **Philips Ram**, raad en ontvanger der generale middelen 's-Lands van Utrecht en rentmeester der abdij van Oostbroek. Geb. te Utrecht 1585, † 1632.
Wapen: in keel een ram van zilver, met hoorns en hoeven van goud.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

LAURENS SYLLA
(SILLE)
No. 370



KOFFIE H'AG. S.G. v.d. LAARS.

HENDRIK POTS
No. 371



KOFFIE H'AG. S.G. v.d. LAARS.

HUGO MUYS v. HOLY
No. 372



KOFFIE H'AG. S.G. v.d. LAARS.

ANTHONIS DUYCK
No. 373



KOFFIE H'AG. S.G. v.d. LAARS.

ADRIAAN
VAN MANMAKER
No. 374



KOFFIE H'AG. S.G. v.d. LAARS.

ADRIAAN PLOOS
VAN AMSTEL
No. 375



KOFFIE H'AG. S.G. v.d. LAARS.

JACOB SCHOTTE
(SCOTTE)
No. 376



KOFFIE H'AG. S.G. v.d. LAARS.

ANSELMUS BEERTSZ.
No. 377



KOFFIE H'AG. S.G. v.d. LAARS.

SCATO GOCKINGA
No. 378



KOFFIE H'AG. S.G. v.d. LAARS.



Mij is gebleken, dat bij sommige patiënten koffie Hag zonder nadeel gegeven kan worden, in tegenstelling met de gewone koffiesoorten, waarbij bezwaren optreden.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 370—378.

- 370 **Laurens Sylla**, Geldersch rechtsgeleerde, schepen en burgemeester van Arnhem (1614) en later Fiskaal van de Generaliteit en van den Hoogen Krijgsraad (ook over de gevangenen Van Oldenbarnevelt, De Groot en Hogerbeets). Geb. te Namen 1572, † te Den Haag 1637.
Wapen: in sabel een St. Andrieskruis van zilver, van boven vergezeld van een spoorrad van goud en verder van drie roskammen van zilver.
- 371 **Hendrik Pots**, griffier bij het Hof van Holland, tegenwoordig bij de ondervraging van Van Oldenbarnevelt, Hogerbeets en De Groot (1618). Verder procureur van den Hoogen Raad en den raad van Brabant. † 1622.
Wapen: in goud een kookpot van sabel.
- 372 **Hugo Muys van Holy**, schout en later burgemeester van zijn geboorteplaats Dordrecht, baljuw en dijkgraaf van het Land van Strijen, gecommiteerde ter Staten-Generaal en de Staten van Holland, lid van den Raad van State. † te Dordrecht 1626.
Wapen: in zilver zeven merletten van keel, zoomsgewijze geplaatst en een schildhoek van hetzelfde.
- 373 **Anthonis Duyck**, advocaat-fiskaal van den Raad van State (1589), griffier van het Hof van Holland, fiscaal bij de gedelegeerde rechtbank voor Van Oldenbarnevelt c.s., daarna raadsheer in den Hoogen Raad, raadpensionaris van Holland (1621). Geb. te Hoorn tusschen 1560—'70, † te 's-Gravenhage 1629.
Wapen: in goud drie ganzen van sabel, de koppen en halzen naar beneden gericht.
- 374 **Adriaan van Manmaker**, baljuw van Middelburg, daarna thesaurier-generaal van Zeeland, vertegenwoordiger van de Eerste Edelen van Zeeland in de Rekenkamer, in de Vergadering der Staten en in het college der gecommiteerde raden van Zeeland. Bovendien was hij een der gedelegeerde rechters over Van Oldenbarnevelt c.s.
Wapen: in azuur een lelie van goud, vergezeld van drie sterren van hetzelfde.
- 375 **Adriaan Ploos van Amstel**, Heer van Oudegein en Thienhoven, kanunnik ten Dom, raad in het hof van Utrecht, afgevaardigde ter Staten-Generaal (1618), rechter over Van Oldenbarnevelt c.s., ridder in de Orde van St. Michael (1621), thesaurier van den Dom (1618), president van de Staten van Utrecht (1636), proost van St. Marie. † 1639.
Wapen: gedwarsbalkt van goud en sabel van acht stukken, over alles heen een St. Andrieskruis, geschakeerd van zilver en keel.
- 376 **Jacob Schotte (Scotte)**, schepen en burgemeester van Middelburg (1615), bewindhebber der O.I.C. (1617), rechter over Van Oldenbarnevelt c.s. Geb. te Middelburg 1586, † aldaar 1641.
Wapen: in keel de poot van een griffioen, de klauw naar beneden, van goud.
- 377 **Anselmus Beerntsz.**, advocaat aan het hof van Utrecht, raad in de vroedschap, schepen (1608) en pensionaris (1610) te Utrecht. Rechter over Van Oldenbarnevelt c.s. † te Utrecht 1640.
Wapen: in azuur twee afgewende zalmen van goud.
- 378 **Scato Gockinga**, doctor in de rechten te Cambridge, secretaris van de gedeputeerde Staten van Stad en Lande, raad en syndicus der Ommelanden (1602), afgevaardigde ter Staten-Generaal, curator van de Groningsche hoogeschool van wege de Ommelanden, rechter over Van Oldenbarnevelt. Geb. te Groningen 1566, † aldaar 1641.
Wapen: in azuur een lelie van zilver.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

DANIËL DE HERTAING,
HEER v. MARQUETTE
No. 379



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

HENRICK VAN ESSEN
No. 380



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

MICHAEL
VAN MIDDELHOVEN
No. 381



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

CORNELIS
VAN ASSENDELFT
No. 382



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

RIENCK v. BURMANIA
No. 383



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

ERNST v. HARINXMA
THOE SLOOTEN
No. 384



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

SYMON VAN VEEN.
HEER v. HOOGEVEEN
No. 385



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

EWOUDE STORM
VAN 's GRAVESANDE
No. 386



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

PIETER
VAN DER MEER
No. 387



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.



Mijn ondervinding met coffeïnevrije koffie is deze, dat mijn patiënten het genot van koffie zich niet hebben behoeven te ontzeggen.

Dr. G. te A.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 379—387.

- 379 **Daniel de Hertaing**, Heer van Marquette, zoon van een Henegouwsch edelman en bevelhebber van Bergen op Zoom (1584), rechter over Van Oldenbarnevelt c.s. en later Luitenant-Generaal der Cavallerie. Door aankoop kwam hij in het bezit der heerlijkheid „Heemskerk” welke hij, met toestemming van de Staten van Holland, naar de Henegouwsche heerlijkheid „Marquette” noemde. † 1625 en begraven in de kapel te Heemskerk.
Wapen: in zilver een schuinbalk van azuur, beladen met drie schelpen van goud, geplaatst in de richting van den schuinbalk.
- 380 **Henrick van Essen**, lid van de Ridderschap van de Veluwe (1604), van het Hof van Gelderland en curator van de hoogeschool te Harderwijk (1616), blijkbaar was hij toen ook burgemeester aldaar. In 1618 werd hij afgevaardigde ter Dordtsche Synode en rechter over Van Oldenbarnevelt c.s., gedeputeerde ter generaliteit en „rigter van Arnhem in de Veluwezoom” (1624). In dat zelfde jaar ging hij als gezant naar Frankrijk en was in 1633 lid van den Raad van State. Geb. uit een oud, aanzienlijk Geldersch geslacht 1579, † 1643.
Wapen: in zilver een schuinbalk van sabel, beladen met drie aanstootende ruiten van goud, de randen van den balk rakende.
- 381 **Michael van Middelhoven**, contra-remonstrantsch predikant te Rotterdam en daarna te Voorschoten. Hij was de gelukkige vader van zeven zonen, die allen predikant werden. Geb. te Dordrecht 1562, † te Leiden 1638.
Wapen: doorsneden; 1 in goud een leeuw van keel; 2 in keel drie naast elkander geplaatste leliën van zilver; over alles heen een dwarsbalk van azuur, beladen met drie boomen van sinopel.
- 382 **Cornelis van Assendelft**, Heer van Assendelft, Assumburg, enz. Calvinistisch lid van de Hollandsche ridderschap. Geb. 1540, † op Assumburg 1600.
Wapen: gevierendeeld; 1 en 4 in keel een kruis van zilver, vergezeld van zestien merletten van hetzelfde (het oude Kennemer geslacht „Haerlem”); 2 en 3 in keel een stappend paard van zilver (Van Assendelft). (Zie album I, prov. Noord-Holland no. 39).
- 383 **Rienck van Burmania**, monsterheer van Friesland, lid van de Staten van Friesland, Grietman van Ferwerderadeel (1614), lid van de Staten-Generaal (1622) en curator van de Friesche hoogeschool. Geb. ± 1560, † 1645.
Wapen: gevierendeeld; in goud een halve adelaar van sabel, uitkomende van de deellijn; 2 en 3 in azuur een klaverblad van goud, aan een tronkje van hetzelfde, geplaatst in de richting van een linkerschuimbalk; 4 in goud een leeuw van keel. (Op het zegel is abusievelijk ook in het vierde kwartier de halve adelaar geplaatst).
- 384 **Ernst van Harinxma thoe Slooten**, raadsheer (1597) en voorzitter van het Hof van Friesland (1620).
Wapen: gevierendeeld; 1 en 4 in zilver een leeuw van keel; 2 en 3 in goud drie eikels van sinopel; over alles heen een gedeeld hartschild, rechts in goud een halve adelaar van sabel, komende uit de deellijn, links geheel van zilver.
- 385 **Mr. Symon van Veen**, Heer van Hoogeveen en Drakesteyn, stadsadvocaat te Leiden (1590), advocaat-fiscaal (1595), raad van het Hof van Holland (1596), raad in den Hoogen Raad (1607).
In „Genealogische-Heraldische Bladen” (1908) vinden we zijn wapen beschreven als volgt: drie groene boomen naast elkander op een grasgrond, doch volgens J. B. Rietstaps’ „Armorial-Général” voerde hij, in goud een linkerarm, geharnast van azuur, omboord van goud en komende van links, houdende een paalsgewijze geplaatsten en naar onderen gericht dolk van natuurlijke kleur op een omgewende schildpad van natuurlijke kleur, loopende op een grond van sinopel, de punt van het lemmet den schedel van de schildpad rakende.
- 386 **Mr. Ewoud Storm van ’s Gravesande**, advocaat voor het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland.
Wapen: in zilver drie stormvogels van sabel, gebekt en gepoot van keel en een hartschild van keel, beladen met negen ruiten van goud, geplaatst 4, 3 en 2.
- 387 **Mr. Pieter van der Meer**, raadsheer in het Hof van Holland (1573), pensionaris van Delft (1596), gunsteling van Prins Maurits. Geb. te Delft 1534, † aldaar 1616.
Wapen: in zilver drie meerbladen van sinopel.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

**GRAAF ERNST CASIMIR
VAN NASSAU-DIETZ**
No: 388



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d. LAARS.

**HERTOGIN SOPHIA
v. BRUNSWIJK**
No. 389



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d. LAARS.

**PIETER
VAN REGEMORTER**
No. 390



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d. LAARS.

**ADRIAEN PAUW,
HEER v. HEEMSTEDE**
No. 391



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d. LAARS.

**ADRIAEN PAUW,
HEER v. HEEMSTEDE**
No. 392



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d. LAARS.

ARNOLD v. RANDWIJCK
No. 393



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d. LAARS.

**WILLEM BOREEL,
BARON v. VREENDIJK**
No. 394



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d. LAARS.

**JEAN DUPLESSIS,
HERTOG v. RICHELIEU**
No. 395



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d. LAARS.

**MICHEL
DE MAURISSENS**
No. 396



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d. LAARS.



Koffie Hag prefereer ik boven gewone koffie wat verdraagbaarheid betreft en beveel ze hart- en nierpatiënten aan.



Dr. B. te A.

Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 388—396.

- 388 **Ernst Casimir, Graaf van Nassau-Dietz**, bevelhebber onder Prins Maurits, o.a. bij Nieuwpoort. Gouverneur van Rijnberk (1605), Veldmaarschalk en Luitenant-Gouverneur van Gelderland (1607), Luitenant-Gouverneur van Utrecht (1610), Stadhouder van Friesland (1620) en van Groningen en Drente (1625). Geb. op „Dillenburg” 1573, gesneuveld voor Roermond 1632.
Wapen: eenmaal gedeeld en tweemaal doorsneden, waardoor zes kwartieren ontstaan; de eerste vier kwartieren vormen het wapen van de graven van Nassau, Catzenelbogen, Vianden, Dietz. Het vijfde kwartier bevat het wapen van het Graafschap Spiegelberg, zijnde: in zilver een gaand hert van keel, terwijl het laatste kwartier wordt ingenomen door het blazoen van de Baronie Liesveld: in zilver een balk van sabel waaruit twee liesbossen van sinopel oprijzen.
- 389 **Sophia Hedwig, Hertogin van Brunswijk-Wolfenbüttel**, gemalin van Ernst Casimir, Graaf van Nassau-Dietz. † Te Arnhem 1642.
Wapen: gevierendeeld; 1 in keel twee gaande en aanzierende leeuwen van goud (Brunswijk); 2 in goud, bezaaid met harten van keel, een leeuw van azuur, getongd van keel (Lünenburg); 3 in zilver een adelaar van azuur (Diepholt); 4 geschakeerd van zilver en keel (Hohnstein).
- 390 **Pieter van Regemorter**, Friesch staatsman en geleerde, gouverneur van Ernst Casimir. In „de Navorscher” van 1890 — pag. 494 — staat, dat hij waarschijnlijk wel stamverwant was met Pieter van Regenmorter Pietersz., die in 1672 schepen van Dordrecht werd. Deze voerde: in sabel een dwarsbalk van zilver, beladen met drie rozen van keel en vergezeld van drie wassenaars, eveneens van zilver.
- 391 **Dr. Adriaen Pauw**, ridder, Heer van Heemstede, Bennebroek, Nieuwerkerk, enz. Hij was een Amsterdamsch koopman en pensionaris der stad, bewindhebber der O.I.C. (1618), presideerende raad en rekenmeester der Domeinen van Holland en West-Friesland (1636), Raadpensionaris en Grootzegelbewaarder van Holland en West Friesland. Meermalen was hij gezant aan buitenlandsche hoven.
Wapen: gevierendeeld; 1 en 4 in azuur een geknotte paal, ondersteund door een dwarsbalk en vergezeld van drie sterren, alles van goud; 3 en 4 in goud zeven merletten van keel, zoomsgewijze geplaatst en een vrijkwartier van hetzelfde (de Heerlijkheid Heemstede); over alles heen een hartschild van azuur, beladen met een lelie van goud.
- 392 **Dr. Adriaen Pauw** (zie ook no. 391) voerde in het laatst van zijn leven nog het volgende wapen: eenmaal gedeeld en tweemaal doorsneden, zoodat zes kwartieren ontstaan; 1 en 6 Pauw; 2 de heerlijkheid Heemstede; 3 een omziende arend van sabel, van terzijde gezien, vliegende boven een water (de heerlijkheid Hoogersmilde); 4 in keel een rietschoof van goud, waaroverheen een golvende dwarsbalk van hetzelfde (de heerlijkheid Rietwijk); 5 in zilver een golvende dwarsbalk van azuur, vergezeld van drie zwemmende visschen van keel, geplaatst 2 en 1 (de heerlijkheid Nieuwerkerk); op elk der snijpunten der deelingslijnen een schildje, het bovenste van azuur, beladen met drie leliën van goud, het onderste van goud, beladen met een roos van keel.
- 393 **Arnold van Randwyck**, geadmitteerd in de ridderschap van Nijmegen (1600), ambtsjonker van Over-Betuwe, lid van den Raad van State, (1616), „doctor in arbitus” te Cambridge. Geb. te Wezel 1574, † te 's-Gravenhage 1641.
Wapen: in zilver een leeuw van keel en een uitgeschulpt schildomboordsel van hetzelfde.
- 394 **Mr. Willem Boreel**, Baron van Vreendijk en Vrenehove, Heer van Duynbeke, Westhoven, Steeland en Perenboom. Hij was advocaat der O.I.C., pensionaris van Amsterdam (1627), afgezant naar Engeland, Bremen, Zweden en Denemarken, en ambassadeur te Parijs (1649). In 1618 of '19 werd hij door Koning Jacob I van Engeland tot ridder geslagen en in 1653 door den gevluchten Koning Karel II tot Baron en Pair van Engeland benoemd. Geboren te Middelburg 1591, † te Parijs 1668.
Wapen: in zilver een keper van sabel, beladen met twee zwepen van goud en vergezeld van drie jachthorens van sabel, gesnoerd, gemond en beslagen van goud; een schildhoofd van keel, beladen met een gaanden, aanzierenden leeuw van goud; de top van de keper belegd met het onderscheidingsteeken der Engelsche Baronets, een schildje van zilver, beladen met een linkerhand van keel.
- 395 **Jean Armand Duplessis, Hertog van Richelieu**. In 1585 te Parijs geboren, was hij reeds in 1606 bisschop van Luçon, in 1622 kardinaal en later Eerste Minister van Frankrijk, opperbevelhebber van leger en vloot. Hij stierf in 1642.
Wapen: in zilver een kruis van keel (Genua) en over alles heen een hartschild van zilver, beladen met drie kepers van keel (Duplessis).
- 396 **Michel de Maurissens**, heraut en wapenkoning onder de Aarts-Hertogen Albert en Isabella. Geb. te Lokeren 1563, † te Brussel 1652.
Wapen: in zilver een geplante boom van natuurlijke kleur, ter linkerzijde vergezeld van een vogel van sabel met opgeheven vlucht.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

FLORIS
VAN DEN BOUCKHORST
No. 397



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

NICOLAAS MUTSAERTS

No. 398



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

JOHANNES STALPERT
VAN DER WIELE
No. 399



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

HARTMANUS
HARTMAN
No. 400



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

SEBASTIAEN EGBERTS
(EGBERTI)
No. 401



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

PIETER JANSZ. HOOFT

No. 402



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

AMELIS VAN AMSTEL
VAN MIJNDEN
No. 403



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

IGRAM VAN ACHELEN

No. 404



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

FREDERIK DE RUYTER

No. 405



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.



Koffie Hag wordt door mij graag en met succes bij nerveuze, algemeene en maagpatiënten voorgeschreven.

Dr. K. te A.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 397—405.

- 397 **Floris van den Bouckhorst**, Jezuïtenpater, dichter en letterkundige, prediker in het Vlaamsch, Fransch en Latijn, leeraar in de rhetorica (welsprekendheid), de Grieksche taal en zedekundige Godgeleerdheid, bestierder van de „Broederschap der Heilige Maagd” te Leuven en rector aan het college aldaar. Geb. te Nijmegen 1537, † te Leuven 1610.
Wapen: in zilver een leeuw van sabel, genageld en getongd van keel.
- 398 **Nicolaas Mutsaerts**, pastoor te Tilburg (1573), te Tongerlo (1590) en Abt van Tongerlo in 1592.
Wapen: in azuur een keper van zilver, vergezeld van drie mutsaards (takkebossen) van natuurlijke kleur.
- 399 **Mr. Johannes Stalpert van der Wiele**, rechtsgeleerde en advocaat te Den Haag. Hij legde zich echter op de Godgeleerdheid toe en werd in 1609 te Rome tot doctor in de theologie bevorderd. Hij beoefende ook de dichtkunst en vooral de geestelijke dichtkunst. In 1612 werd hij pastoor van de St. Hippolytuskerk te Delft en in 1613 deken over Delft en Rotterdam. † Te Delft 1630.
Wapen: gedeeld; 1 in azuur twee afgewende zalmen van zilver (van der Wiele); 2 in keel drie palen van vair en een schildhoofd van goud, beladen met een verkort St. Andrieskruis van azuur (Stalpert).
- 400 **Hartmanus Hartman**, chirurgijn te Amsterdam, geb. te Leiden, † te Amsterdam 1659.
Wapen: in zilver een schuinbalk van azuur, beladen met drie sterren van goud.
- 401 **Dr. Sebastiaan Egberts (Sebastianus Egberti)**, medisch dokter, hoogleeraar in de ontleedkunde aan het Atheneum Illustre, raad, schepen en burgemeester van Amsterdam (1606), gecommitteerde raad (1609). Geb. 1563.
Wapen: gedeeld; 1 in azuur drie, paalsgewijze geplaatste, quarelen van zilver, 2 en 1, van boven vergezeld van een achtpuntige ster van goud; 2 in keel zes leliën van zilver, geplaatst 2, 1, 2 en 1.
Op het zegel is de gouden ster, boven de quarelen helaas achterwege gebleven.
- 402 **Dr. Pieter Jansz. Hooft**, studeerde in de medicijnen en de chemie, raad en schepen van Amsterdam, curator der Illustre school en scholarch der Latijnsche scholen, hoofdingeland van de Purmer. Geb. 1575, † 1636.
Wapen: gevierendeeld; 1 een baardeloos manshoofd van zilver, met haar van goud, omwonden met een lauwerkrans van sinopel (Hooft); 2 in azuur een antiek ploegijzer van zilver, schuinrechts geplaatst met de punt naar boven (Overlander); 3 in goud een koe van keel (Lons); 4 in azuur twee golvende dwarsbalken van zilver, van boven vergezeld van twee sijsjes van goud, en van onderen rechts van een gouden ster en links van een gouden wassenaar (Chijs).
- 403 **Mr. Amelis van Amstel van Mijnden**, advocaat te Utrecht, daarna raad in het Hof van Gelderland en tenslotte lid van den Hoogen Raad van Holland. Geb. te Loenen a/d Vecht 1531, † 1593.
Wapen: gedwarsbalkt van goud en sabel van acht stukken en over alles heen een St. Andrieskruis, geschakeerd van zilver en keel.
- 404 **Igram van Achelen**, welsprekend rechtsgeleerde, voorzitter van het Hof van Friesland (1570), daarna lid van den Geheimen Raad van Brussel en in 1598 voorzitter van den Grooten Raad van Mechelen.
Hij was gehuwd met Meintje van Hoytema, zusters dochter van Viglius (zie no. 13) en Spaanschgezind. Geb. te 's-Hertogenbosch, † te Mechelen 1608.
Wapen: in zilver een klimmende vos van keel.
- 405 **Frederik de Ruyter**, „richter van Wageningen als pandhouder” (1613) en „conducteur van de militie” (1622). † 1643.
Wapen: in sabel twee dwarsbalken van zilver.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

PIETER v. OPMEER

No. 406



CORNELIS
VAN PYNACKER

No. 407



JACOB STOOPIRKSZ.

No. 408



CORNELIS v. BEVEREN,
HEER v. STREVELSHOEK
No. 409



VOLCKERT OVERLANDER,
HEER v. PURMERLAND
No. 410



BARTHOLD
VAN AKERLAECKEN
No. 411



MAART. v. ISENDOORN
À BLOIS
No. 412



ERNST v. ITTERSUM
TOT NIJENHUIS
No. 413



ADRIAAN
TEDING v. BERKHOUT
No. 414



Koffie Hag, die ik zelf gebruik, is zeer aan te bevelen, in 't bijzonder aan hartlijders en nerveuze personen.

Dr. S. P. te A.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 406—414.

- 406 **Dr. Pieter van Opmeer**, raad, commissaris en schepen van Amsterdam (1632), raad ter Admiraliteit in Zeeland (1632), raadsheer in den hoogen raad van Holland, Zeeland en West-Friesland, scholarch der Latijnsche school. Geb. 1596, † 1639.
Wapen: gedeeld; 1 in azuur drie boven elkander geplaatste sterren van goud, 2 in azuur drie boven elkander geplaatste zwanen van zilver, gebekt en gepoot van keel.
- 407 **Cornelis van Pynacker**, rechtskundige, hoogleeraar te Leiden (1611) en daarna te Groningen (1614). In 1622 en '25 was hij gezant naar Tunis en Algiers. Hij maakte geschiedkundige studiën van Drente en werd in 1636 hoogleeraar te Franeker. Geb. te Pynacker bij Delft 1574, † te Franeker 1645.
Wapen: gevierendeeld; 1 en 4 in goud drie vogels van sabel; 2 en 3 in zilver drie wassenaars van azuur.
- 408 **Jacob Stoop Dirksz.**, raad (1638) en schepen (1639) van Dordrecht, daarna burgemeester van 's Heerenwegen en in 1661 en '62 gecommitteerde ter Staten-Generaal. Wapen: in sabel een dwarsbalk van keel, beladen met drie stookkannen van goud en van boven vergezeld van een zwijnskop van hetzelfde.
- 409 **Cornelis van Beveren**, ridder, Heer van Strevelshoek, West-IJsselmonde en De Lindt. Hij was een kleinzoon van Cornelis van Beveren (no. 61) en rechtskundige. In 1618 werd hij rentmeester-generaal van Zuid-Holland en later dijkgraaf van Hendrik-Ido-Ambacht, meermalen burgemeester van Dordrecht en gedeputeerde ter Staten van Holland en ter Staten-Generaal, lid van de gecommitteerde raden van Holland en ambassadeur naar Denemarken, Hamburg, Engeland en Frankrijk. Geb. te Dordrecht 1591, † aldaar 1663. In 1635 verhieff Koning Lodewijk XIII van Frankrijk hem in den ridderstand (orde van St. Michael), waardoor zijn wapen, dat gelijk was aan dat van zijn grootvader, vermeerderd werd met een schildhoek van azuur, beladen met een lieue van goud.
- 410 **Mr. Volckert Overlander**, ridder, Heer van Purmerland en Ipendam, raad, schepen en burgemeester van Amsterdam (1628), raad ter Admiraliteit aldaar, gecommitteerde raad (1629), koopman, reeder en rechtsgeleerde. Geb. 1571, † te 's-Gravenhage 1630.
Wapen: gevierendeeld; 1 en 4 in azuur een antiek ploegijzer van zilver, schuinrechts geplaatst met de punt naar boven en een schildhoek van zilver, beladen met een kruis van keel; 2 in azuur een zwaan van zilver, met bek en pooten van keel (heerlijkheid Purmerland); 3 in azuur een gevierendeeld schildhoofd, 1 en 4 in goud een gaande leeuw van sabel, 2 en 3 in goud een gaande leeuw van keel (heerlijkheid Ipendam).
- 411 **Mr. Barthold van Akerlaecken**, schout van Dordrecht, raadsheer van Graaf Lodewijk van Egmond, voortreffelijk geslacht- en wapenkundige. † 1646.
Hij was een zoon van Joan Storm van Akerlaecken, maar Barthold noemde zich alleen „Van Akerlaecken”.
Wapen: in goud twee afgewende zalmen van natuurlijke kleur, tusschen de koppen vergezeld van een eikel van hetzelfde.
- 412 **Maarten van Isendoorn à Blois**, afgevaardigde van de Veluwe ter Staten-Generaal. † 1633.
Wapen: in keel drie palen van vair en een schildhoofd van goud.
- 413 **Ernst van Ittersum tot Nijenhuis**, in 1593 lid en voorzitter van het eerste Overijsselsche college van gedeputeerden uit de vergadering van ridderschap en steden, later ook lid van den Raad van State en drost van Twente. † 1611.
Wapen: in zilver drie aanziende ezelskoppen van keel (Ittersum).
- 414 **Adriaan Teding van Berkhout**, pensionaris van Monnikendam (1596), lid der Generaliteits-Rekenkamer (1605), lid van den Raad van State (1613), raadsheer in het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland.
Wapen: gekeperd van goud en keel en een vrijkwartier van azuur, beladen met een kraanvogel van zilver.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

JACOB THIERENS

No. 415



KOFFIE
HAG.

S.G.
v.d. LAARS.

MAARTEN JANSZ.
VAN HOOGENHOUCK

No. 416



KOFFIE
HAG.

S.G.
v.d. LAARS.

JOHANNES BOGAERT

No. 417



KOFFIE
HAG.

S.G.
v.d. LAARS.

PIETER WOUTERSZ.
CRABETH

No. 418



KOFFIE
HAG.

S.G.
v.d. LAARS.

REINIER TROMPER

No. 419



KOFFIE
HAG.

S.G.
v.d. LAARS.

PAULUS v. BERESTEYN

No. 420



KOFFIE
HAG.

S.G.
v.d. LAARS.

MICHEL
POMPE v. MEERDERV.
No. 421



KOFFIE
HAG.

S.G.
v.d. LAARS.

GIJSBERTUS RUYSCH

No. 422



KOFFIE
HAG.

S.G.
v.d. LAARS.

GIJSBERT HENDRIKSZ.
DORRENBOOM
No. 423



KOFFIE
HAG.

S.G.
v.d. LAARS.



Uit eigen ondervinding weet ik, dat koffie Hag in vele gevallen een niet te onderschatten genotmiddel is.

Dr. H. H. te U.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 415—423.

- 415 **Jacob Thierens**, korenkooper te Delft, regent van de „Camer van Charitate”. Geb. te Gent 1561, † te Delft 1620.
Wapen: gedeeld; 1 doorsneden, a in goud een geplante boom van sinopel, b in zilver een leeuw van keel; 2 in azuur een anker van goud.
- 416 **Maarten Jansz. van Hoogenhouck**, ridder des Heiligen Roomschen Rijks, buitenhavenmeester, vroedschap, schepen en veertigraad van Delft, thesaurier, weesmeester en burgemeester dier stad. Regent van het oude gasthuis aldaar. † Te Delft 1613.
Wapen: in keel drie adelaarspooten van goud, de klauwen naar onderen.
- 417 **Johannes Bogaert (Bogardus)**, Calvinistisch predikant te Brugge en daarna te Haarlem (1584). Geb. te 's-Gravenhage ± 1556, † te Haarlem 1612 of '14.
Wapen: in keel een schuinbalk van vair, van boven van zilver, beladen met een geplante boom van sinopel.
Aldus J. B. Rietstaps' „Armorial-Général”. Volgens de afbeelding op zijn portret echter gegraveerd door van der Velde naar een schilderij van Frans Hals, is de schuinbalk ook van twee van dergelijke boomen vergezeld. Bedoeld portret is afgebeeld in E. W. Moes' „Frans Hals, sa vie et son oeuvre”.
- 418 **Pieter Woutersz. Crabeth**, lid van de Goudsche vroedschap (1605), schepen (1606), raad ter Admiraliteit te Amsterdam (1618—1620), later burgemeester van Gouda en gecommiteerde in de Staten van Holland. Hij was de zoon en neef respectievelijk van Wouter Pietersz. en Dirck Pietersz. Crabeth, glasschilders en vervaardigers van de beroemde Goudsche kerkramen.
Wapen: in azuur drie adelaarspooten van zilver, de klauwen naar onderen.
- 419 **Reinier Tromper**, kerkmeester, schepen, „Heilige Geestmeester”, raad en burgemeester van Rotterdam, „gedeputeerde ter Dagvaart van Hunne Hoogmogende Heeren Staten van Holland en West-Friesland” (1617). † Te Rotterdam 1618.
Wapen: in zilver een dwarsbalk van goud; over alles heen vier schuingekruiste molenwieken van natuurlijke kleur, vereenigd door middel van een malie van sabel.
- 420 **Paulus van Beresteyn**, schepen en burgemeester van Delft. Geb. te Amsterdam 1548, † te Delft 1625.
Wapen: in goud een beer van sabel, gemuilband en dubbelgeketend van zilver, zittend op een vierkanten steen van azuur.
- 421 **Michiel Pompe van Meerdervoort**, Heer van Meerdervoort, raad en schepen van Dordrecht.
Wapen: gevierendeeld; 1 en 4 in sabel drie zaadknoppen van pompebladeren (pompkannekens) van goud (Pompe); 2 en 3 doorsneden, a in keel een leeuw van zilver, b in keel drie palen van zilver (Van Meerdervoort).
- 422 **Gijsbertus Ruysch**, Eerste secretaris der Generaliteits-Rekenkamer te 's-Gravenhage. † 1624.
Wapen: in zilver een roos van zes bladen van azuur, geknopt van goud.
- 423 **Gijsbert Hendriksz. Dorrenboom**, schepen (1606) en kerkmeester te Rotterdam.
Wapen: in zilver een dorre boom van natuurlijke kleur op een grond van sinopel; aan den ondersten tak ter rechterzijde is opgehangen een zwaard van natuurlijke kleur met gevest en kwast van goud en ter linkerzijde twee toegewende sikkels, eveneens van natuurlijke kleur, met handvatten van goud.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

FLORIS v. TEYLINGEN

No. 424



JAN MERENS

No. 425



CLAES JANSZ.
VAN RODENBURGH
No. 426



HERMAN v. d. STEEN

No. 427



FRANS HENDRICKSZ.
OETGENS
No. 428



JACOB BOELENS
ANDRIESZ.
No. 429



JAN CLAES BOELENSZ.

No. 430



JACOB DIRCKSZ.
DE GRAEF
No. 431



JACOB DIRCKSZ.
DE GRAEF
No. 432



Reeds mijn leeraar, Professor W. te Groningen, wees ons op de voordeelen van koffie Hag, welke ik in mijn praktijk bevestigd zag.

Dr. Z. te H.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 424—432.

- 424 **Mr. Floris van Teylingen**, burgemeester van Alkmaar, gecommiteerde wegens Holland ter Staten-Generaal (1605). Geb. 1577.
Wapen: in sabel een schildhoofd van goud, beladen met een uitkomenden leeuw van sabel, getongd van azuur.
- 425 **Jan Merens**, raad, schepen en burgemeester (1612) van Hoorn, gecommiteerde raad (1615), bewindhebber der O.I.C. Geb. 1574, † te Hoorn 1642.
Wapen: gevierendeeld; 1 en 4 in azuur drie klaverbladen van goud; 2 en 3 in zilver drie vogels van sinopel, gebekt en gepoot van keel; over alles heen een hartschild van sabel, beladen met drie St. Andrieskruisjes van zilver, geplaatst in de richting van een dwarsbalk.
- 426 **Claes Jansz. van Rodenburgh**. Zijn eigenlijke familienaam was „Den Hartog”, doch hij nam den naam en het wapen van het Rijnlandsche leengoed „Rodenburg” aan. Dit wapen was: in keel drie palen van goud.
Hij was schepen en burgemeester van Oudewater. Geb. 1567, † 1624.
- 427 **Herman van den Steen**, thesaurier en ontvanger der domeinen van de Stad en Lande van IJsselstein (1583).
Wapen: in sabel een schildhoofd van zilver, beladen met drie schuingeplaatste hamers van het veld.
- 428 **Frans Hendricksz. Oetgens**, koopman te Amsterdam, schepen en burgemeester der stad, gecommiteerde raad en bewindhebber der O.I.C., regent van het burgerweeshuis. Geb. te Amsterdam 1558, † 1625.
Wapen: gevierendeeld; 1 in goud een keper van keel, vergezeld van drie St. Andrieskruisjes van hetzelfde (Oetgens); 2 in zilver een dwarsbalk van keel, beladen met een uitkomenden leeuw van goud en vergezeld van vijftien liggende blokjes van sinopel, geplaatst 5, 4, 3, 2 en 1 (Oem van Wijngaerden); 3 in zilver drie hondekoppen van sabel, getongd van keel (Van Brakel); 4 in goud een gewelfde schuinbalk van keel (Van der Burch).
- 429 **Jacob Boelens Andriesz.**, schepen en burgemeester van Amsterdam (1595), gecommiteerde raad, gedeputeerde in den Raad van State (1600) en ter Staten-Generaal (1603), gezant aan het hof van Graaf Edzard van Oost-Friesland en aan het hof van Koning Christiaan I van Denemarken en Noorwegen, dijkgraaf van den Amsteldijk (1617).
Wapen: in azuur een hoofdelooze leeuw van zilver, genageld van keel met een snijvlak van keel aan den hals, waaruit drie bloedstralen van keel opsputten, de opgeheven rechtervoerpoot afgehouden en los zwevende.
- 430 **Jan Claes Boelensz.**, achtereenvolgens raad, commissaris, schepen en burgemeester van Amsterdam, heemraad van den Nieuwer-Amstel (1587), † 1608.
Wapen: in sinopel een dwarsbalk van zilver, beladen met drie merletten van sabel.
- 431 **Jacob Dircksz. de Graef**, Vrijheer van Zuid-Polsbroek, koopman, raad, schepen en burgemeester van Amsterdam, gecommiteerde raad en ambachtsheer wegens Amsterdam van Amstelveen, Nieuwer-Amstel, Sloten en Osdorp, hoofd-ingeland van de Watergraafs- en Wiemermeer, scholarch der Latijnsche school. Geb. 1571, † 1636.
Volgens J. E. Elias' „De Vroedschap van Amsterdam” voerde hij als wapen eerst: gedeeld: 1 in keel een rechtop staande spade van zilver, met den steel naar omlaag; 2 in azuur een valk van zilver, gekapt en gespoord van keel. Daarna deze onderdeelen gevierendeeld en tenslotte als burgemeester nog een derde wapen (zie no. 432).
- 432 **Jacob Dircksz. de Graef** voerde als burgemeester (zie boven): gevierendeeld; 1 en 4 de spade; 2 en 3 in azuur een zwaan van zilver met bek en pooten van keel (Heerlijkheid Purmerland).

HISTORISCHE GESLACHTEN.

BALTHASAR SIMONZ.
APPELMAN
No. 433



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d. LAARS.

CORNELIS BENNINGH,
JANSZ. DUYVESZ.
No. 434



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d. LAARS.

JAN CORNELISZ.
GEELVINCK
No. 435



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d. LAARS.

YSBRAND ALBERTSZ.
BEN
No. 436



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d. LAARS.

GILLIS JANSZ. BETH
No. 437



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d. LAARS.

NICOLAAS
VAN HARENCARPEL
No. 438



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d. LAARS.

CORNELIS EVERSDIJK
No. 439



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d. LAARS.

ROBBERT DE VASSY
No. 440



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d. LAARS.

WILLEM TEELINCK
No. 441



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d. LAARS.



In al die gevallen, waarin de patiënt het genot van koffie ontzegt moet worden,
is koffie Hag m.i. een bijzondere uitkomst.

Dr. v. d. L. te A.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 433—441.

- 433 **Balthasar Simonsz. Appelman**, zuivelkooper te Amsterdam en achtereenvolgens raad, schepen en burgemeester. Regent van het St. Jorishof. Geb. 1536, † 1602.
Wapen: in zilver een geplante appelboom van sinopel, om welks stam zich een slang van goud kronkelt, met een appel van natuurlijke kleur in den bek.
Dit geslacht ontleent zijn naam en wapen vermoedelijk aan een uithangbord, de „Paradijs-appelboom” voorstellende.
- 434 **Cornelis Benningh Jansz. Duyvesz.**, raad, schepen en burgemeester van Amsterdam (1601), heemraad en dijkgraaf van den Nieuwer-Amstel, regent van het Burgerweeshuis. † 1617.
Wapen: gedeeld; 1 in azuur drie merletten van zilver boven elkander (Duyvesz.); 2 in goud een ankerkruis van azuur, vergezeld in het eerste en tweede kwartier van een kroontje van azuur. (Benningh).
- 435 **Jan Cornelisz. Geelvinck**, koopman, commissaris, schepen en burgemeester van Amsterdam, gecommiteerde raad en raad ter Admiraliteit te Amsterdam; Heemraad van den Nieuwer-Amstel, gemachtigde te velde in het leger van Frederik Hendrik. Geb. 1579, † 1651.
Wapen: in azuur een gouden vink op een grasgrond.
- 436 **Ysbrand Albertsz. Ben**, brouwer, raad en schepen te Amsterdam, regent van het rasphuis. Geb. 1565, † 1625.
Wapen: in keel een ben of vischkorf van goud, met vier handvatten langs den rand.
- 437 **Gillis Jansz. Beth**, schilder, raad en commissaris te Amsterdam, regent van het spinhuis. Geb. 1560, † 1633.
Wapen: gedeeld; 1 in zilver een vijfbladige roos van keel, vergezeld van drie liëën van hetzelfde; 2 in goud een leeuw van sabel, getongd en genageld van keel.
- 438 **Nicolaas van Harencarspel**, schepen en raad van Amsterdam, lid der admiraliteit in het Noorderkwartier. Geb. te Amsterdam 1564, † aldaar 1645.
Wapen: in azuur drie duiven van zilver, gebekt en gepoot van keel en van boven vergezeld van twee sterren van goud.
- 439 **Cornelis Eversdijk**, stadsrentmeester van Goes, commissaris van het landrecht, weesheer en schepen, „Rekenmeester van 's lands en Graeflijkheids van Zeelant”. Geb. te Goes 1586, † te Middelburg 1666.
Wapen: gevierendeeld; 1 en 4 in zilver een ever van sabel (Eversdijk); 2 en 3 in keel een aanzierende leeuw van zilver, genageld en getongd van azuur (Heenvliet). Het geslacht „Van Eversdijk”, dat voornamelijk op Zuid-Beveland gevestigd is, draagt zijn naam naar de ambachtsheerlijkheid „Eversdijk”. Cornelis was de kleinzoon van Dignus Cornelisse Eversdijk, baljuw van Hoedekenskerke (± 1553), gehuwd met Geertruida, dochter van Willem, bastaard van Heenvliet.
- 440 **Robbert de Vassy**, kapitein der infanterie, commandeur van Zuid-Beveland en later van Lillo, Blauwgare, Oud-Lillo, enz. Geb. 1579, † te Lillo 1642.
Wapen: in azuur een kruis van zilver, in het eerste en vierde kwartier vergezeld van een korenschoof van goud, in het tweede en derde kwartier van twee sterren van goud, waarboven een wassenaar van zilver.
- 441 **Willem Teelinck**, was doctor in de beide rechten, maar legde zich daarna op de Godgeleerdheid toe. Hij werd theologisch schrijver en predikant te Haamstede, Burgh (1606) en te Middelburg (1613). Geb. 1579, † te Middelburg 1629.
Wapen: in goud drie staande vogels van sabel.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

JAN VAN DER LISSE

No. 442



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

CORNELIS CORNELISSE

MULOCK

No. 443



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

ADRIAAN HOFFER,
HEER v. BOMMENEDE

No. 444



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

JAN ANTHONISSE
DE JONGE

No. 445



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

LIEVEN v. VRIJBERGHE

No. 446



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

NICOLAAS CAU

No. 447



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

HENDRIK
WILBRENNINCK

No. 448



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

ZWEDER v. APPELDOORN
TOT DE POLL

No. 449



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

ERNST VAN LAWICK

No. 450



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.



Mij is gebleken, dat bij sommige patiënten koffie Hag zonder nadeel gegeven kan worden, in tegenstelling met de gewone koffiesoorten, waarbij bezwaren optreden.



Dr. T. te A.

Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 442—450.

442 **Jan van der Lisse**, raad en burgemeester van Zierikzee, thesaurier en heemraad van Schouwen. Geb. 1554, † 1602.

Wapen: in zilver een degen van azuur, met een gevest van keel, ter weerszijden vergezeld van een gesp van keel; een schildhoofd van keel, beladen met drie visschen van zilver, naast elkander in de richting van een schuinbalk geplaatst. Op het zegel zijn deze visschen abusievelijk „zwemmende” voorgesteld.

443 **Cornelis Cornelisse Mulock**, raad en schepen van Zierikzee, opperdijkgraaf en heemraad van Schouwen, dijkgraaf van den Bettewaerde-polder. Geb. ± 1577, † 1619.

Wapen: in zilver drie staande vogels van sinopel.

444 **Mr. Adriaan Hoffer**, Heer van Bommeneede en wegens Zierikzee van Botland, raad, schepen, burgemeester en thesaurier van Zierikzee (1621), Heemraad van Schouwen (1619) en rentmeester-generaal beoosten de Schelde (1627). Geb. 1589, † te Zierikzee 1644.

Wapen: in azuur drie golvende dwarsbalken van zilver, van boven vergezeld van een ster van zilver.

445 **Jan Anthonisse de Jonge**, Heer van Haamstede, Oosterland en Sir Jansland; raad, schepen, burgemeester en thesaurier van Zierikzee, Heemraad van Schouwen, gedeputeerde ter Staten van Zeeland (1585), commissaris der dijkage van Dreischor en Leenman der Grafelijkheid van Zeeland beoosten de Schelde. Geb. 1546, † 1617. Hij was een zoon van Jan Anthonisse de Oude en Agatha de Vager. Geb. 1546, † 1617.

Wapen: doorsneden; 1 in keel twee vagers van goud met den steel naar onderen; 2 in goud een gebladerde en bevruchte okkernootak met drie vruchten van sinopel; over de doorsnijdingslijn heen een golvende dwarsbalk van azuur.

446 **Lieven van Vrijberghe**, schepen en burgemeester van Tholen, rekenmeester van Zeeland. † 1637.

Wapen: in keel drie stappende schapen van zilver en een schildhoofd van hetzelfde, beladen met drie rozen van keel, geknopt van goud.

447 **Nicolaas Cau**, burgemeester van Zierikzee (1599), rekenmeester van Zeeland. Geb. te Zierikzee 1564, † te Middelburg 1635.

Wapen: in goud een golvende dwarsbalk van azuur, vergezeld van drie vogels van sabel.

448 **Hendrik Wilbrennick**, ontvanger van de Veluwe. Geb. 1569, † te Arnhem 1645.

Wapen: in zilver een schuinbalk van azuur, beladen met drie sterren van het veld.

449 **Zweder (Assueer) van Appeldoorn tot de Poll**, landdrost van de Veluwe (1619), gecommiteerde ter Generaliteit (1627). † 1645.

Wapen: in goud een adelaar van keel, hebbende op de borst een liggende sleutel van zilver.

450 **Ernst van Lawick**, hopman, geadmitteerd in de ridderschap van de Veluwe (1593), kapitein in Staatschen dienst. † 1623.

Wapen: in keel een beurtelings geënte dwarsbalk van zilver.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

JOH. v. SCHERPENSEEL,
HEER v. SCHERPENZEEL
No. 451



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

DIED. v. QUADT - ISNY,
HEER v. SWANENBURG
No. 452



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

ARENT DE RAET

No. 453



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

PETER ZELS

No. 454



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

EVERT EVERWIJN

No. 455



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

DIEDERICK VAN ECK

No. 456



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

KAREL VAN GELRE

No. 457



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

JOHAN v. GOLTSTEIN

No. 458



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

WILLEM HUYGHENS
v. SCHOONDERLOGT
No. 459



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.



Mijn ondervinding met coffeïnevrije koffie is deze, dat mijn patiënten het genot van koffie zich niet hebben behoeven te ontzeggen.

Dr. G. te A.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 451—459.

- 451 **Johan van Scherpenseel**, Heer van Scherpenseel, landdrost van de Veluwe (1582).
† 1619.
Wapen: in azuur zes leliën van zilver, geplaatst 3, 2 en 1.
- 452 **Diederik van Quadt-Isny**, Heer van Swanenburg, erfdrost en erfhofmeester van Gelre en Zutphen (1590).
Wapen: in keel twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken van zilver.
- 453 **Arent de Raet**, drost en rentmeester van Hedel, in dienst van Hendrik, Graaf van den Berg en gedeputeerde ter Staten van Gelderland te Nijmegen, wegens het kwartier van Bommel.
Wapen: in keel drie paalsgewijze geplaatste schaatsen van goud.
- 454 **Peter Zels**, rentmeester-generaal der geestelijke goederen in stad en schependom van Zutphen (1596), idem in het rentambt Borculo (1616), secretaris der gedeputeerden van de Graafschap.
Wapen: in azuur een hand van vleeschkleur, komende uit een wolk van zilver, die uit den linkerbovenhoek komt, de hand een gouden ring boven een miskelk van hetzelfde houdende.
- 455 **Evert Everwijn**, schepen en burgemeester van Arnhem (1635). Geb. te Arnhem 1598.
Wapen: in keel een kraanvogel van zilver, een gouden kogel in de opgeheven rechterpoot houdende.
- 456 **Diederick van Panthaleon van Eck**, Heer van de Parck, ambtsjonker van de Over-Betuwe (1569), burgemeester van Arnhem (1592), lid van de ridderschap van de Veluwe.
Wapen: gedeeld van sinopel en keel, over alles heen een schuinbalk van zilver.
- 457 **Karel van Gelre tot den Gelderschen toren**, zoon van Karel van Gelre tot Spankeren en den Gelderschen toren. Hij was burgemeester van Arnhem, Landrentmeester-Generaal van Gelre (1581), gedeputeerde (1581 en 1582) en gecommiteerde ter Generaliteit (1588). † 1601.
Zijn wapen was gelijk aan dat wat thans de provincie Gelderland voert. (zie album I).
- 458 **Johan van Goltstein**, geadmitteerd in de Ridderschap van de Veluwe, burgemeester van Harderwijk, later van Arnhem, rentmeester van de Veluwe (1594), gedeputeerde (1599), „richter van Arnhem en in de Veluwezoon” (1607), gecommiteerde ter Generaliteit (1606—1610).
Wapen: gedwarsbalkt van goud en azuur van acht stukken.
- 459 **Willem Huyghens, Heer van Schoonderlogt** en Opvoorst, schepen en burgemeester van Arnhem (1590), gedeputeerde van de Staten in het kwartier van de Veluwe en ter Staten-Generaal. † Te Arnhem 1616.
Wapen: in zilver twee dwarsbalken van sabel.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

CORNELIS v. SALLANDT

No. 460



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d.LAARS.

ARNDT TULLICKEN

No. 461



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d.LAARS.

JAN VAN OMMEREN

No. 462



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d.LAARS.

HERBERT VAN OYEN,
HEER v. FIGENHOF

No. 463



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d.LAARS.

PIETER MOORREES

No. 464



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d.LAARS.

GERRIT v. HOECKELUM

No. 465



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d.LAARS.

BRAND v. MIDDACHTEN

No. 466



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d.LAARS.

GIJSBERT RIPPERBANT

No. 467



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d.LAARS.

JOHAN v. RENESSE
HEER VAN WILP ENZ.

No. 468



KOFFIE H.A.G. S.G. v.d.LAARS.



Koffie Hag prefereer ik boven gewone koffie wat verdraagbaarheid betreft en beveel ze hart- en nierpatiënten aan.

Dr. B. te A.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 460—468.

460 **Cornelis van Sallandt**, burgemeester van Arnhem en St. Claesbroeder, gedeputeerde (1581). † 1615.

Wapen: in sabel een klimmende ram van zilver, gehoornd van goud.

461 **Arndt Tullicken**, sedert 1587 meermalen burgemeester van Arnhem, raadsheer in het hof van Gelderland (1604), lid van de Rekenkamer van Gelderland, curator van de hoogeschool te Harderwijk. Geb. 1562, † 1606.

Wapen: in goud een dwarsbalk van sabel, beladen met twee, naar rechts gewende ramkoppen van zilver met hoorns van goud.

462 **Jan van Ommeren**, burgemeester van Tiel, daarna van Arnhem. Geb. 1580, † 1655.

Wapen: in goud drie leeuwen van sabel, gekroond van hetzelfde en boven elkander geplaatst.

463 **Herbert van Oyen**, Heer van Figenhof, schepen en burgemeester van Tiel en schepen van Zandwijk, gecommitteerde ten Landdage. † Te Tiel 1622.

Wapen: in keel drie leliën van goud.

464 **Pieter Moorrees**, raad, schepen en burgemeester te Nijmegen, opperbaljuw der Hooge en Lage Veluwe, in 1595 gedeputeerde te velde wegens stad en lande van Nijmegen met den rang van kolonel en in 1602 gedeputeerde in de Staten-Generaal voor Nijmegen en Kleefland. Geb. te Nijmegen 1546, † te 's-Gravenhage 1614.

Wapen: gevierendeeld; 1 in sinopel een gebladerde tak, waaraan drie tuinleliën, alles van zilver; 2 en 3 in goud drie Moorenkoppen, omwonden van keel; 4 in zilver twee afgewende zalmen van keel.

465 **Gerrit van Hoeckelum**, lid van de ridderschap van de Veluwe, burgemeester van Harderwijk, gecommitteerde ter Admiraliteit van het Noorderkwartier (1625). † 1645.

Wapen: in sabel een klimmende ram van zilver, gehoornd van goud.

466 **Brand van Middachten**, lid van de Ridderschap van de Veluwe, burgemeester van Harderwijk.

Wapen: in keel een ankerkruis van zilver, vergezeld van vier omgekeerde droog-scheerdersscharen van hetzelfde.

467 **Gijsbert Ripperband**, lid van de ridderschap van de Veluwe in 1593 en 1597, burgemeester van Harderwijk.

Wapen: in goud een keper van sabel, vergezeld van drie ringen van hetzelfde.

468 **Johan van Renesse**, Heer van Wilp en Wulven, lid van de ridderschap van de Veluwe, gecommitteerde ter Generaliteit (1597).

Wapen: in keel, bezaaid met blokken van goud, een aanzierende leeuw van hetzelfde, genageld en getongd van azuur.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

DIRK v. RUITENBORCH
TOT PRESICKHAVEN
No. 469



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

DIRK SCHADE
VAN WESTRUM
No. 470



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

WILHELM
VAN MARIËNBURG
No. 471



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

GERRIT v. SUCHTELEN
No. 472



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

WIJNAND ALSTORFF
No. 473



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

ARENT GERRITZ.
GREVEN
No. 474



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

JAN SLOET,
HEER v. BUCKHORST
No. 475



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

JOHAN WITTE
TOT WITTENSTEIN
No. 476



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.

EDZARD RENGERS,
HEER v. TUINGA ENZ.
No. 477



KOFFIE
HAG. S.G.
v.d.LAARS.



Koffie Hag wordt door mij graag en met succes bij nerveuze, algemeene en maagpatiënten voorgeschreven.

Dr. K. te A.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 469—477.

- 469 **Dirk van Ruitenborch tot Presickhaven**, Heer van Staverden, lid van de ridder-schap van de Veluwe, ritmeester. † 1629.
Wapen: in keel negentien penningen van goud, geplaatst 4, 5, 4, 3, 2 en 1 en een zoom van zilver, beladen met acht leliën van sabel, de voeten naar het schildhart gericht.
- 470 **Dirk Schade van Westrum**, schepen en raad van Amersfoort, cameraar en wees-meester. Geb. 1554, † 1615.
Wapen: in sabel een dwarsbalk van goud.
- 471 **Wilhelm van Mariënborg**, gecommiteerde ten landdage van Overijsel (1618), burgemeester van Deventer (1619), rentmeester van Sipculo en Albergen (1629), lid van den Raad van State (1636). Geb. 1590, † 1648.
Wapen: in sabel een dwarsbalk van goud, van boven vergezeld van een aanzien-den ossekop van zilver.
- 472 **Dr. Gerrit van Suchtelen**, doctor in de beide rechten, burgemeester van Deventer (1596). Geb. 1554, † te Deventer 1636.
Wapen: in keel vier ringen van zilver, geplaatst 2, 1 en 1.
- 473 **Wijnand Alstorff**, geboren te Keulen 1588, werd hij in 1614 tot inquisiteur van het Franciscaner klooster te Munster aangesteld. Hij ging evenwel tot de gerefor-meerden godsdienst over en werd in 1616 predikant te Saaxum in Groningen en twee jaar later te Deventer. Hij overleed aldaar in 1636.
Wapen: in goud een verkort, breedarmig kruis, in elk der hoeken vergezeld van twee aanstootende ruiten van sabel, diagonaalsgewijze uit den hoek komend.
- 474 **Mr. Arent Gerritsz. Greven**, burgemeester van Zwolle (1586), gecommiteerde ten Landdage van Overijsel (1610), afgevaardigde van Zwolle ter Staten-Generaal (1611). Geb. 1546, † 1624.
Wapen: in keel drie pijlen van zilver, gepunt en gevederd van goud, de eene geplaatst in de richting van een schuinbalk met de punt naar boven, de andere geplaatst in de richting van een linkerschuinbalk met de punt naar beneden, en de derde balksgewijze, met de punt naar links over de beide anderen heen.
- 475 **Jan Sloet**, Heer van Buckhorst en Zallick, kastelein van het Huis te Kuinre, drost van Vollenhove (1579), gecommiteerde ter Staten-Generaal, lid van de ridder-schap van Overijsel.
Wapen: in zilver een wassenaar van keel.
- 476 **Johan Witte tot Wittenstein**, landrentmeester van Salland (1599), lid van de Rid-derschap van Overijsel (1603), Hoog-Dingwaerder van Overijsel en burge-meester van Kampen.
Wapen: doorsneden; 1 van sabel; 2 in zilver een wassenaar van keel.
- 477 **Edzard Rengers**, Heer van Tuinga en Oldenhuis, Jonker en Hoveling van Ten Post, Galsweer, Usquert en Adorp, Drost van Wedde en Westerwolde, „schepper van de drie Delfzijen”, bewindhebber der West-Indische Compagnie, burgemeester van Groningen (1638) en lid van de Gedeputeerde Staten. Geb. te Ten Post 1578, † 1652.
Wapen: in azuur een gouden dwarsbalk, vergezeld van drie rozen van hetzelfde.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

WIJT SYCKEMA
(SICCEMA)
No. 478



WYTZE v. CAMMINGHA
v. JELMERA
No. 479



JOVIUS v. HARINXMA
THOE HEEG
No. 480



HOBBE VAN AYLVA
No. 481



ALLERT v. RIETWIJCK
No. 482



REINIER VAN MEER
No. 483



CHRISTOFFEL
VAN LEDEBUR
No. 484



FRANCOIS
VAN DER BURCH
No. 485



JAN VAN ROMUNDE
No. 486



Koffie Hag, die ik zelf gebruik, is zeer aan te bevelen, in 't bijzonder aan hartlijders en nerveuze personen.

Dr. S. P. te A.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 478—486.

- 478 **Wyt Syckema (Siccema)**, Hoveling van Doezum in Groningerland, grietman van Westerdeel-Langewold, Geb. 1580 (?), † 1632.
Wapen: gedeeld; 1 in goud een halve adelaar van sabel, uitgaande van de deellijn; 2 doorsneden, a in zilver drie klaverbladen van sinopel, b in azuur twee naast elkander geplaatste, gebladerde korenaren van goud.
- 479 **Wytze van Cammingha van Jelmera**, afgezant naar Engeland (1587) en tegenstander van Leicester, lid van den Raad van State (1593) en gecommiteerde naar Oost-Friesland, alwaar hij in 1606 overleed.
Wapen: eenmaal gedeeld en tweemaal doorsneden, zoodat zes kwartieren ontstaan. De vier bovenste kwartieren vormen het wapen der Cammingha's, zijnde: 1 en 4 in goud een kam met twee rijen tanden van sabel; 2 en 3 in azuur een lelie van zilver; over alles heen een hartschild van keel, beladen met een ster van goud. De beide onderste kwartieren vormen het wapen der Jelmera's; rechts in goud drie schuinbalken van sabel, links in azuur een omgewende wassenaar van zilver.
Dodonaea Dekema, overleden te Leeuwarden 1500, was eerst gehuwd met Siccus van Cammingha en later met Hajo Jelmera. Zij, haar tweede echtgenoot en hun nakomelingen, hebben evenwel den naam „Van Cammingha” behouden en blijkbaar ook de wapens gecombineerd. „Jelmera” is een voormalig kasteel op Ameland.
- 480 **Jovius van Harinxma thoe Heeg**, kapitein der infanterie, daarna grietman over Wymbritseradeel, monster-commissaris enz. Geb. 1575, † 1626.
Wapen: gedeeld; 1 in goud een leeuw van sabel; 2 in azuur drie, boven elkander geplaatste, wassenaars van zilver.
- 481 **Hobbe van Aylva van Wytmarsum**, grietman van Baarderadeel (1610), curator van de hoogeschool te Franeker (1621) en gevolmachtigde ten Landdag (1620). Geb. op Tjessinga-state te Hylaard 1582, † 1645.
Wapen: gedeeld; 1 in goud een halve adelaar van sabel, komende uit de deellijn; 2 in azuur een roos van zilver, van boven vergezeld van een ster van goud en van onderen van een lelie van hetzelfde.
- 482 **Allert van Rietwijk**, rentmeester van Valckenborgh. Geb. 1550, † te Maastricht 1589.
Wapen: in sabel een keper van zilver.
- 483 **Reinier van Meer**, ontvanger van Valkenburg (Limburg). † Aldaar 1629.
Wapen: in keel drie tweelingsbalken van zilver.
- 484 **Christoffel van Ledebur**, eerste predikant te Almelo. Geb. te Osnabrück 1573, † te Almelo 1657.
Wapen: in keel een keper van zilver.
- 485 **François van der Burch**, gecommiteerde in de Rekenkamer van Holland, gecommiteerde raad in de Staten van Holland, burgemeester van Dordrecht, dijkgraaf van de Alblasserwaard. † 1626.
Wapen: in goud een gewelfde schuinbalk van keel.
- 486 **Jan van Romunde**, muntmeester te Emden en daarna te Zwolle tot 1646. Geb. te Deventer 1574.
Wapen: in keel een dwarsbalk van zilver, vergezeld van drie rozen van hetzelfde, geknopt en gepunt van goud.

HISTORISCHE GESLACHTEN.

<p>JAN ARAZOLA DE ONATE No. 487</p>  <p>KOFFIE HAG. S.G. v.d. LAARS.</p>	<p>PIETER COENEN No. 488</p>  <p>KOFFIE HAG. S.G. v.d. LAARS.</p>	<p>DERK VAN DORTH No. 489</p>  <p>KOFFIE HAG. S.G. v.d. LAARS.</p>
	<p>REINIER v. RAESFELT, HEER v. LUTTIKENHOF No. 490</p>  <p>KOFFIE HAG. S.G. v.d. LAARS.</p>	
<p>THOMAS VAN HEURN (HEURNIUS) No. 491</p>  <p>KOFFIE HAG. S.G. v.d. LAARS.</p>	<p>BARTHOOT VAN AECKERLAECKEN No. 492</p>  <p>KOFFIE HAG. S.G. v.d. LAARS.</p>	<p>CORNELIS v. DONGEN No. 493</p>  <p>KOFFIE HAG. S.G. v.d. LAARS.</p>



Lit eigen ondervinding weet ik, dat koffie Hag in vele gevallen een niet te onderschatten genotmiddel is.

Dr. H. H. te U.



Beschrijving van de wapens der historische geslachten. No. 487—493.

487 **Jan Arazola de Onate**. Hij kwam als secretaris van de Infante Isabella naar de Nederlanden en werd door Aarts-Hertog Albert tot kamerheer benoemd. Met hem vangt de geregelde stamreeks aan. Geb. \pm 1580, vermoedelijk te Arazola in de provincie Guipuscoa.

Wapen: in zilver een uitgerukte boom van sinopel, de stam van natuurlijke kleur en twee stappende, boven elkander geplaatste wolven van sabel, de bovenste achter, de onderste voor den boom.

488 **Jonkheer Pieter Coenen**, geheimschrijver van Prins Maurits en Frederik Hendrik. † 1637.

Wapen: in keel een molenijzer van zilver.

489 **Derk van Dorth**, drost van Zutphen, kolonel in het leger van Prins Maurits, bevelhebber van Grol, dat hij echter aan Spinola moest overgeven.

Wapen: in goud drie kepers van keel.

490 **Reinier van Raesfelt**, Heer van Luttikenhof, gecommitteerde ten Landdage van Overijsel en burgemeester van Zwolle. † 1654.

Wapen: in goud een dwarsbalk van azuur.

491 **Mr. Thomas van Heurn (Heurnius)**, notaris te Utrecht (1610), schepen aldaar, extraordinaris raadsheer in het Hof van Utrecht, rentmeester-generaal der domeinen (1622). Geb. te Leiden 1583, † te Utrecht 1633.

Wapen: in goud drie posthoorns van keel, beslagen van zilver.

492 **Mr. Barthout van Aeckerlaecken**, schout te Dordrecht (1599), daarna advocaat te Zevenbergen, raad van Graaf Lodewijk van Egmond, bekend geslachtskundige. Geb. te Dordrecht, † aldaar 1646.

Zijn dochter, de dichteres Maria Margareta van Aeckerlaecken, eveneens een kundig geslacht- en wapenkundige, deed van hem, na zijn dood, het licht zien: „Geslachtsafkomsten der Hertogen van Gelre, Gulick, Cleve, Bergh en der Graven Van der Marck, mitsgaders van verscheyde andere Vorsten.” Vooral ook aan het Huis Van Egmond wijdde hij veel genealogische en heraldische studiën.

Wapen: omgekeerd-gemanteld en ingebogen, het bovenste deel van keel, beladen met een eikel van natuurlijke kleur, de steel omlaag; het beneden gedeelte van goud, beladen met twee afgewende zalmen, eveneens van natuurlijke kleur.

493 **Cornelis van Dongen**, raad (1611), burgemeester (1613) en schout (1614) te Zwolle. † 1636.

Wapen: in zilver twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken van keel.